

Jaargang 25, Nummer 6
Juli/Augustus/September 2018

PAADWIZER



Kerkblad Protestantse Gemeente Eastermar

| | Wijk | Adres | ☎ | Emailadres |
|--|------|------------------------|--------------|--|
| Kerkenraad | | | | |
| Ds. M. Stougie-de Wit (predikant) | | E.M. Beimastrjitte 71 | 06-2735 7846 | martinadewit@planet.nl |
| A. Atsma (voorzitter) | | Seadwei 2 | 354001 | atse@mtsatsma.nl |
| N. en T. Hoekstra-Twijnstra (scriba's) | | 't Hôf 90 | 471792 | scriba@pgeastermar.nl |
| Wijkouderlingen | | | | |
| W. Hofstede | 1 | Topweer 19, Opende | 06-14970621 | willem_hofstede@hotmail.com |
| T. van der Sluis-Kooij | 3 | 't Hôf 53 | 471618 | oebele.toos@tele2.nl |
| T. Wagenaar-Spijckstra | 3 | Boskwei 3 | 471679 | driesentrude@agwagenaarveehandel.kpn-cloud.nl |
| Pastorale medewerkers | | | | |
| I. Annema-Krol | 1 | It Heechsân 40A | 472165 | riet_nl@hotmail.com |
| R. Visser-Wiersma | 2 | Sytskelân 4 | 472209 | rienekevisser@kpnmail.nl |
| B. Annema-Larooi | 2 | Schoolstraat 15 | 472135 | r.annema6@upcmail.nl |
| I. van der Heide-Jonker | 4 | Muntsegroppe 14 | 363659 | anne.joeke@zonnet.nl |
| Vacant | 4 | | | |
| G. Otten-de Jong | 5 | Torenaan 34A | 351606 | gekeotten@live.nl |
| J. van Kammen-Westerhof | 5 | Blauhûskamp 3 | 471917 | janewes48@hotmail.com |
| R. Kootstra-Dijkstra | 6 | Schoolstraat 17 | 472531 | rinske04@outlook.com |
| T. Tillema-Steendam | 6 | Boskkamp 2 | 471545 | j.tillema.1@hetnet.nl |
| Jeugdouderlingen | | | | |
| J. van der Heide | | Skûlenboargerwei 4A | 471305 | joekevdheide@hotmail.com |
| J.W. en R. Sietsma-de Boer | | E.M. Beimastrjitte 36 | 844422 | janwillemsietsma@gmail.com |
| Ouderling-kerkrentmeesters | | | | |
| K. Land (voorzitter) | 4 | Sumarderwei 8 | 354587 | brouwer2000@hetnet.nl |
| N.A. Veltman | 1 | Kleine Hornstweg 6 | 472191 | d-veltman@live.nl |
| K. Dijkstra | 2 | Middelwei 1 | 364705 | penningmeesterkrm@pgeastermar.nl |
| Kerkrentmeesters | | | | |
| H. Annema | 5 | 't Hôf 20 | 472140 | henkannema1947@hotmail.com |
| L.H. Schokker (secretaris) | 6 | Seadwei 7 | 471622 | louschokker@hotmail.com |
| G. Tjepkema-Hoekstra | 3 | Grote Hornstweg 15 | 371740 | jellegrietje@zonnet.nl |
| Diakenen | | | | |
| R. de Haan (voorzitter) | 1 | Sytskelân 62 | 471361 | remmeltboeing@live.nl |
| J. Merkus | 2 | 't Hôf 21 | 472203 | jmerkus65@gmail.com |
| J. Boersma (secretaris) | 3 | Boskkamp 8 | 358125 | boersma.jan@hotmail.com |
| H. Kramer-Zeilstra (penningmeester) | 4 | Blauhûskamp 23 | 471214 | a.kramer42@chello.nl |
| W. de Jong | 5 | Sumarderwei 3 | 471394 | bouwedejong@msn.com |
| B. de Vries | 6 | Grote Hornstweg 13A | 471429 | bdevries0118@telfort.nl |
| Koster | | | | |
| H. Hofstede-Schapelhouman | | De Hege Stins ☎ 472141 | 06-14970621 | koster@pgeastermar.nl |
| Kinderkerk | | | | |
| D. Lok-Walda (kinderkerk) | | 't Hôf 47 | 471437 | dieuwkelok@live.nl |
| Boekhouding/Kerkelijk bureau/Kerkwebradio/Webmaster | | | | |
| L. Geertsma (boekhouder) | | 't Hôf 10 | 472031 | l.geertsma@outlook.com |
| E. Frankes (boekhouder) | | 't Heechsân 35 | 471965 | diaconiepkneastermar@gmail.com |
| W.W. Keizer-Wijma (kerk. bureau) | | Seadwei 6 | 472066 | w.w.wijma@hetnet.nl |
| J. Koonstra (kerkwebradio) | | B.R. Veltmanwei 19 | 471508 | j.koonstra@planet.nl |
| E. Hoekstra (webmaster) | | 't Hôf 57 | 06-11347752 | mail@pgeastermar.nl |
| Kerkgebouw De Hege Stins | | Torenaan 12 - 14 | 472141 | |
| Bankrekeningnummers | | | | |
| Kerk (bijdragen en giften) | | NL70 RABO 0362 7780 19 | | |
| Kerk (zakelijk) | | NL65 FVLB 0225 3871 74 | | |
| Kerk (zakelijk) | | NL34 RABO 0349 8011 34 | | |
| Kerk (collectebonnen) | | NL78 RABO 0349 8042 22 | | |
| Kerk (exploitatie gebouw) | | NL46 RABO 0349 8284 66 | | |
| Kerk (acties Doarpstsjerke) | | NL14 RABO 0158 1256 14 | | |
| Diaconie | | NL37 RABO 0349 8041 84 | | |
| Jeugdwerk | | NL94 RABO 0349 8182 90 | | |
| Kinderkerk | | NL62 RABO 0349 8133 37 | | |
| Missionair Team Eastermar | | NL29 RABO 0349 8527 31 | | missionairteameastermar@outlook.com |

KERKDIENSTEN

Zondag 15 juli

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2

11.30u. Meeting Point
Ouderling van dienst:

J.W./R. Sietsma-de Boer

Collecten:

1. Jantje Beton*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1,2 en 3:

Lutske de Jong

Groep 4,5 en 6:

Siepie Kooistra

Hielke Tillema

Groep 7 en 8:

Jannie Elverdink

Rooster Kinderoppas:

Grietje Tjepkema

Anniek Tjepkema

Zondag 22 juli

09.30u. Ds. L. Veerman-v. Dijk
Oudega (Sm.)

Ouderling van dienst:

T. Wagenaar Spijkstra

Collecten:

1. IWA*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1,2 en 3:

Ibrich Westerhof

Femke Merkus

Sietske Bijlsma

Groep 4,5 en 6:

Sonja de Boer

Maaïke Jacoba Lok

Groep 7 en 8:

Henk van Dijk

Rooster Kinderoppas:

Anita de Boer

Pytsje van der Velde

Zondag 29 juli

09.30u. Ds. J. van der Mark
Wolvega

Ouderling van dienst:

A. Atsma

Collecten:

1. World Vision*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1 t/m 6:

Froukje van der Veen

Janneke Geertsma

Lamkje Bergsma

Rooster Kinderoppas:

Silke Zandstra

Geke Otten

Zondag 5 augustus

11.00u. Ds. J.G. Arensman
Drachten

Ouderling van dienst:

H. Hiemstra

Collecten:

1. Rode Kruis*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Geen Kinderkerk!!

Rooster Kinderoppas:

Femke Merkus

Janny Fennema

Zondag 12 augustus

09.30u. Ds. W. Feenstra
Oldekerk

Ouderling van dienst:

N./T. Hoekstra-Twijnstra

Collecten:

1. Zending*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Geen Kinderkerk!!!

Rooster kinderoppas:

Griet Land

Durkje van der Heide

Zondag 19 augustus

09.30u. Dhr. A.W.M. Hoekstra
Surhuisterveen

Ouderling van dienst:

A. Atsma

Collecten:

1. The Hunger Project*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Geen Kinderkerk!!!

Rooster kinderoppas:

Jitske Lyklema

Martje de Vries

Zondag 26 augustus

09.30u. Ds. G. de Haan
Oosterzee

Ouderling van dienst:

T. van der Sluis-Kooij

Collecten:

1. Plan Nederland*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Geen Kinderkerk!!!

Rooster Kinderoppas:

Gretha Kooistra

Marije Tillema

Zondag 2 september

09.30u. Dr. P. Verbaan
Ermelo

Ouderling van dienst:

T. Wagenaar-Spijkstra

Collecten:

1. Missionair werk*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1 t/m 4:

Anita Huisma

Anneke de Boer

Groep 5 t/m 8:

Carla de Boer

Rooster Kinderoppas:

Jikke Frankes

Ibrich Westerhof

Zondag 9 september

09.30u. Ds. W.M. Stougie

Ouderling van dienst:

W. Hofstede

Collecten:

1. JOP*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1 t/m 4:

Lutske de Jong

Groep 5 t/m 8:

Dieuwke Lok

Rooster kinderoppas:

Wilmijne Kloosterman

Richtsje Sietsma

**Uitleg collecten zie
pag. 15/16**

**Zondag 16 september
Startzondag**

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit

Ouderling van dienst:

J.W./R. Sietsma-de Boer

Collecten:

1. Vredeswerk*

2. Kerk

3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1 t/m 4:

Froukje van der Veen

Groep 5 t/m 8:

Menno en Annet Westerhof

Rooster Kinderoppas:

Sjoukje Wiersema

Sjoerdje Atsma

Zondag 23 september

09.30u. Ds. W.M. Stougie

Ouderling van dienst:

N./T. Hoekstra-Twijnstra

Collecten:

1. Diaconie*

2. Kerk

3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1 t/m 4:

Lamkje Bergsma

Janneke Geertsma

Groep 5 t/m 8:

Jannie Elverdink

Rooster Kinderoppas:

Willy Koops

Marten Hospes

Van de redactie

Redactie:

Mevr. A. van Dijk

☎ 471508

Tekstverwerking/lay-out:

Mevr. E. van der Veen

☎ 471873

Adreswijzigingen en opgave abonnement via:

paadwizer@pgeastermar.nl

Drukwerk:

Drukkerij Van der Let

☎ 0511 - 521106

Bezorg(st)ers:

Mevr. L. Bergsma

☎

Mevr. A. van Dijk

☎ 471508

Mevr. A. de Haan

☎ 471361

Mevr. J. Hamstra

☎ 471824

Mevr. M. Hoogterp

☎

Mevr. F. Jansma

☎ 471966

Dhr. H. Poelstra

☎ 471970

Dhr. H. van der Veen

☎ 472168

Mevr. M.de Vries

☎ 471260

Mevr. T. Wagenaar

☎ 471679

Mevr. A. Westerhof

☎ 472702

Ontwerp voorblad:

Dhr. R. de Boer

Bijdrage

: € 15,00 per jaar

Bankrek.nr.

: NL54RABO 034.98.03.684

o.v.v. Bijdrage Paadwizer

Kopij op papier voor de volgende "Paadwizer":

Inleveren voor of uiterlijk **donderdag 13 september 2018, 18.00 uur** bij:

Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19.

Digitale kopij voor de volgende "Paadwizer":

Insturen voor of uiterlijk **donderdag 13 september, 18.00 uur** naar ons

emailadres: paadwizer@pgeastermar.nl



Met vriendelijke groet,
De redactie van de Paadwizer

Digitaliseren documenten betreffende de Paadwizer

Momenteel zijn de heren J. Osinga, I. Groenewoud en D.P.G. van der Horst bezig om alle documenten betreffende de Paadwizer, die bewaard moeten blijven, te ordenen en te archiveren. Deze taak hebben de heren Osinga en Groenewoud jarenlang verricht. Tijden veranderen en veel documenten worden nu digitaal bewaard door dhr. van der Horst. Een verzoek vanuit het college van KRM aan de gemeenteleden die nog in het bezit zijn van documenten, deze te mailen naar dhr. D.P.G. van der Horst. Mailadres: dpg.vanderhorst@chello.nl

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

“Plannen voor de toekomst?”

Wat ga je doen na het VMBO?

- Naar de Havo.

En na de Havo?

- Naar het VWO

En na het VWO?

- Economie studeren

En dan?

- Een baan zoeken en veel geld verdienen

En dan?

- Samenwonen en genieten van het leven

En dan?

- Goed sparen en na mijn pensioen veel reizen

En dan?

- Dan ga ik dood

En dan?

- Tsja, dat weet ik niet. Daar heb ik nog nooit over nagedacht....



Veel van onze jongeren hebben gelukkig hun examens weer gehaald en kijken uit naar een vervolgopleiding, een tussenjaar of werk. Dat is een mooie, belangrijke fase in je leven. En ook weer een heel bijzondere drempel voor de ouders, zeker als je kind het huis uitgaat en nog verder uitvliegt naar een andere stad. Het is om heel dankbaar en blij voor te zijn als het goed gaat en je met vertrouwen en een zekere spanning uitkijkt naar wat de toekomst voor jou in petto heeft. Zal het allemaal lukken met die opleiding? Krijg ik wel nieuwe vrienden? Zoek ik een kamer of ga ik heen en weer reizen? Vind ik de juiste partner in mijn leven?

Soms loopt het anders. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam met schokkend nieuws. Het aantal zelfdodingen van jongeren tussen de 10 en 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Wat de reden is, daar is geen onderzoek naar gedaan. We kunnen er alleen maar naar raden. Hangt het samen de selfie-cultuur? Je moet zorgen dat je knap en flitsend voor de dag komt en een heleboel likes hebt op je Instagram-foto. Hoor je niet bij de populaire club, dan ben je al snel een loser. En hier op het dorp, op onze eigen kerkelijke clubs werkt het helaas al net zo. Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, ziet een verband met de invloed van Netflix. De populaire serie '13 reasons why' gaat over een meisje dat zelfmoord pleegt. Voor mij als ouder gebeuren al die dingen onzichtbaar. Vroeger keek je samen TV; nu leeft ieder in zijn of haar eigen Netflix en social media wereld. Contacten en allerlei invloeden; je hebt als ouder geen idee in welke onzichtbare werelden je kind zich bevindt en beweegt. En hoe gevaarlijk en destructief dat dus ook kan zijn.

Het valt niet mee om als kind, tiener, twintiger, of ouder, je weg te vinden in dit leven. En het lijkt wel steeds lastiger te worden. De wereld verandert zo snel. Het is ook makkelijk scoren om er alleen maar negatief over te doen. Maar in welke zichtbare of onzichtbare wereld je ook beweegt, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het hoe langer hoe meer draait om maar één middelpunt: ik zelf. Of anders wel: mijn kind. Mijn prins of prinsesje. En die prins of dat prinsesje MOET slagen in het leven. Het MOET al mijn verwachtingen waarmaken. Wat een druk, wat een stress, leggen we elkaar en onszelf op dan op.

Duidelijk is inmiddels wel dat niemand daar gelukkig van wordt en dat de toekomst dan doodloopt. Want we raken het grotere verband met de anderen en met God zo wel kwijt. Ook, en misschien wel vooral, met de ouders van deze kwetsbare tieners. We zien het aan de overstapdienst. Die markeert bij ons meestal niet een overstap, maar een definitieve uitstap (in zoverre ze er voor die tijd al wel waren). En weg is de binding met de gemeente, en weg is de binding met het geloof. Want geloven zonder de kerk is meestal toch maar een illusie. En de vraag is: wat geven we onze jongeren, onze kinderen voor bagage mee? Hoe gaan we hen voor op de weg van het geloof? Hoe blijven ze dan staande in deze maatschappij met de eeuwige druk om vooral "gelukkig" te worden? Wat zijn onze toekomstplannen voor hen?

In de doop hebben we onze kinderen God's watermerk gegeven. Dat wil zeggen dat het God tegen hem/haar heeft gezegd: je bent van mij! Echt en onvervalst. En wat er ook gebeurt, Ik blijf bij je en Ik ga met je mee. Je bent Mijn kind. Dat is toch het allerbelangrijkste? Nog voordat ze een examen hebben gehaald, nog voordat ze 200 likes per instagramfoto hebben; ze zijn geliefd door de Vader.

Wordt het niet tijd dat we ze blijven brengen in de gemeenschap waar ze dat horen en kunnen oefenen met elkaar? We hebben dat toch beloofd? We hebben toch "ja" gezegd tegen de vraag dat we ons kinderen voorgaan op de weg van het geloof, zodat ze hun doop later zullen be-amen?

Laten we ruimer denken. Niet alleen ikke, ikke en mijn comfortabele leven van 80 of 90 jaar. Zet je plannen voor vandaag en de toekomst zó ruim op dat God en Zijn gemeente is inbegrepen, en zó wijd dat ze de eeuwigheid omspannen. Zorg ervoor dat jouw leven en dat van je kind niet alleen aan het einde doodloopt, maar dat er ook nu al eeuwig leven mogelijk is.

Ds. M. Stougie - de Wit

Uit de pastorie

Collega Leo Bles nodigde ons uit om mee te werken aan belijdenisdiensten en het kwam het beste uit dat ik (Wim) dat deed. Omdat Leo kerkelijk werker is, moet er een dominee zijn voor de zegen. En zo ontmoette ik in totaal 10 jongere Friezen die in Driezum of Kollumersweach belijdenis van het geloof deden. Dat leverde twee prachtige kennismakingsgesprekken op en twee fijne vieringen. Het bepaalde me nog eens bij de zin van belijdenis doen in het midden van de gemeente. Je spreekt luid en duidelijk uit, dat God op de eerste plaats staat in je leven. Dat stempelt jouw leven en maakt de gemeente opnieuw bewust van de keuze, die zij al eerder maakte. In Kollumersweach ontmoette ik ook ambtsdragers die belijdenis deden na hun bevestiging als ambtsdrager. Ook dat gaat als bagage mee de rugzak in het nieuwe seizoen in.

Wat mijn gezondheid betreft. Er was weer een uitslag van een scan. Altijd weer een ijkpunt. En daarom deel ik die uitslag hier: er zijn sterkere medicijnen nodig die ook belastender zijn qua behandeling en bijwerkingen. We beginnen na onze vakantie en we houden er maar rekening mee dat ik er wel zeker van zal zijn.

Dankbaar zijn we met alle geslaagden en we hadden hier thuis ook twee feestjes: Lisa haalde de HAVO en Sarah deed een prachtig piano-examen. En Sjoerd zijn overgang naar klas 3 zien we met vertrouwen tegemoet. Het zijn grote geschenken.

Inmiddels heeft Martina haar afscheidsdienst gehad van de gemeente Raard/Foudgum en Hantum op 1 juli. Het was een prachtige dienst in een volle kerk met een mooie delegatie uit de gemeente Eastermar. Martina stond stil bij Hebr.6:19 het anker van de hoop. Ook al nemen we afscheid, het anker van de hoop, is wat ons allen als christenen blijft verbinden.

In de zomerperiode zijn we begin augustus twee weken naar Bretagne. Op een camping waar we eerder waren. Mooi om even te kunnen hernemen. We kijken er naar uit (al hoef ik de zee niet meer op in zo'n schommelboot ☺).

Ontvang een hartelijke groet van ons allen,
Wim Stougie

Bloemen als groet

27-05: Mevr. T. de Jong-de Jong
03-06: Fam. K. v.d. Velde
10-06: Tinie de Vries
17-06: Wytske Zandstra-Boonstra
24-06: Fam. E. Hoekstra
01-07: Lieneke Hamstra
08-07: Tjitske Wijnsma



Bedankjes

Tige tank foar alle belangstelling dy wy krigen ha mei ús 55-jierige troudei. It hat ús goed dien.

Hedzer enTite



Leave minsken,
Yn koarte tiid bin ik twa kear operearre, om't ik in borderline-tumor hie.
Gelokkich is alles no fuort en hoef ik gjin neibehandeling. It wie in spannende
tiid; ik wol jim hiel hertlik tankje foar jim meilibben, de besykjes, de
blommen, de kaartsjes, de appkes en noch safolle mear: dat hat my en myn
gesin hiel goed dien.

Oant sjen en waarme groetnis fan ús allegear:
Michel, Wytske, Sybren, Silke & Welmoed

Huwelijksbevestiging en inzegening

Op vrijdag 7 september trouwen **Sytze Taekema** en **Anne-Wieke Postma**. Op een prachtige tijd: 's avonds om 19 uur. Alle kans voor ons om mee te vieren en met hen te delen in de zegen van God. Dat die met hen mee zal gaan, dat zeggen we hen in die dienst toe. We wensen hen een prachtige dag!



Geboortebericht



*Earst hiene wy elkoar
Doe krigen wy dy
No binne wy ferbûn
Foar altyd*

Sipke en Elien Hoekstra laten weten dat zij erg blij zijn met de geboorte van hun dochter **Loua**.

Loua is geboren op 2 juli 2018.

Verjaardagen in de maanden juli, augustus en september

| | | |
|--------|-------------------------------|---------|
| 16-07: | Dhr. Sj. Vriesinga | 78 jaar |
| 18-07: | Mevr. A. v.d. Veen-de Vries | 80 jaar |
| 23-07: | Mevr. Sj.D. Vriesinga-Sijtsma | 78 jaar |
| 26-07: | Dhr. B. de Jong | 79 jaar |
| 07-08: | Mevr. D. Wedzinga-Bergsma | 81 jaar |
| 10-08: | Mevr. E.T.G. Graafsma | 90 jaar |
| 14-08: | Mevr. E. Plantinga-de Vries | 99 jaar |
| 15-08: | Mevr. Sj. Couperus-Lindeboom | 80 jaar |
| 17-08: | Mevr. F.A. Jansma-v.d. Werff | 78 jaar |
| 18-08: | Dhr. D. Brouwer | 77 jaar |
| 24-08: | Dhr. B. v.d. Meulen | 77 jaar |
| 29-08: | Mevr. T. Kooistra-Dijkstra | 77 jaar |
| 03-09: | Dhr. J.S. Atsma | 77 jaar |
| 10-09: | Mevr. J. Bakker-v.d. Ploeg | 85 jaar |
| 14-09: | Dhr. P. Swart | 75 jaar |



Allen van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubilea

De komende periode hopen de volgende echtparen hun huwelijksjubileum te vieren:

Op 4 september zijn Ids en Jellie Groenewoud-de Jong 55 jaar getrouwd.

Op 14 september zijn Bouwe en Flieske Jansma-v.d. Werff 45 jaar getrouwd.

Op 17 september zijn Ealse en Sijke Weidenaar-Douma 55 jaar getrouwd.

Op 21 september zijn Wim en Martina Stougie-de Wit 25 jaar getrouwd.

Op 22 september zijn Auke en Frea Atsma-v.d. Veen 12,5 jaar getrouwd.



Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

Gebedskring

Wanneer : Op woensdag 6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 5 en 19 september 2018

Waar : In de consistorie

Hoe laat : 19:00 – 19:45 uur

Samen lezen we uit de Bijbel, we zingen een paar liederen en bidden samen voor wat ons bezig houdt aangaande onze gemeente en wat nog meer belangrijk is. Dat alles brengen we graag bij God.



P.S. In augustus is er **geen** Gebedskring i.v.m. de vakantietijd.

Verkiezing ambtsdragers

Op 10 juni hebben we afscheid genomen van een groep ambtsdragers. Daarnaast hebben we een complete groep nieuwe ambtsdragers welkom geheten. Wat is blijven liggen en dat spijt me geweldig is het noemen van de mensen die nog even of wat langer doorgaan. Hen wensen we met een handdruk de zegen van God. Zo gaan Lou Schokker en Klaas Land nog een periode door en Rieneke Visser-Wiersma gaat 1 jaar extra door. We wensen hen alle goeds bij hun werk.

Mooie ontmoetingen rond het thema "Gelukkig ouder worden"



Drie middagen zijn we bij elkaar geweest in de Hege Stins. In maximale bezetting van 10 personen. De eerste keer hebben we gepraat over hoe er tegen ouderen wordt aangekeken in de maatschappij. Dat is wel wat anders dan vroeger. Nu wordt er meestal negatief gesproken over ouderen als zouden ze een last en een kostenpost voor de samenleving zijn. Maar in de bijbel bijvoorbeeld zijn de ouderen bij uitstek degenen die de kennis en de wijsheid bezitten om te leven zoals het hoort.

De tweede keer hebben we het gehad over de belangrijkste taak van het ouder worden, en dat is: loslaten. Het hele leven is loslaten, maar bij het ouder wordt dat steeds nadrukkelijker en steeds pijnlijker. Een hele persoonlijke vraag daarbij was: wat vind jij nou het moeilijkst om te verliezen, om los te moeten laten?

De derde keer ging het over de deugden van de ouderdom. Om op een goede manier ouder te worden zijn een aantal deugden nodig. Er moeten manieren van leven geoefend worden die ons ook op hoge leeftijd houvast geven. Zo kwamen we er met elkaar achter dat je als mens nooit uitgeleerd raakt. Je hele leven lang is een leerproces, en dat gaat met vallen en opstaan.

De ontmoetingen waren bijzonder. Open en persoonlijk is er gesproken met elkaar. Over wat we moeilijk vinden en hoe het ook anders zou kunnen. Natuurlijk was er ook tijd voor koffie, thee en taart. Mooi met elkaar in de serre. Een bijzondere manier van groepspastoraat: voor elkaar een herder zijn. Dat heeft het dan toch maar mooi opgeleverd! De meesten denken overigens dat het best volgend seizoen (na de vakantie) nog een keer kan. Heeft u interesse gekregen, dan krijgt u zeker nog een kans.

Ds. Martina Stougie

AZC Vrouwenochtend

1x in de maand op vrijdagochtend is er een prachtige ochtend in De Hege Stins; het is dan AZC vrouwenochtend. Een groep vrouwen uit Eastermar verzorgt deze ochtend samen met Tietsje Wiersma van Stichting Gave. De vrouwen van het AZC (en hun jonge kinderen) worden opgehaald uit Burgum en in De Hege Stins ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. We verzorgen een overdenking, zingen, praten en delen met elkaar. Na de overdenking gaan we knutselen, bakken, dansen, houden we een kledingbeurs, noem maar op. De ochtenden zijn gezellig, ontspannen en waardevol. **Wees welkom!!** (alleen voor vrouwen ☺).



Nieuwe vrijwilligsters zijn altijd welkom! En ook zoeken we iemand (of samen) die op de kinderen (0 - 4 jaar) wil passen.

De laatste vrouwenochtend voor dit seizoen is op: 13 juli

Hartelijke groet namens alle vrijwilligsters:

Alexandra Dantuma 0512-472228; h.dantuma@live.nl;
Jantsje v.d. Veen 0512-471486; jantsje.vanderveen@gmail.com
Wytske Zandstra 0512-472254; wytske.zandstra@upcmail.nl

Meeting Point Hege Stins

Welkom!



Er is weer een Meeting Point op:

- 15 juli

Hoe ziet een Meeting Point eruit? We beginnen met samen zingen en daarna wordt een thema toegelicht. Vervolgens praten we door in kleine groepjes. Daarna is er een vorm van gebed en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor iemand. We sluiten af met soep en broodjes. Komt u ook?



**Namens het voorbereidingsteam,
Gabe, Jan Willem, Marijke, Willem,
Martina, Alexandra en Gera**

'Sosjaal miel' - Eastermar

'Sosjaal Miel' oftewel 'Samen eten wat de pot schaft' is een initiatief bedoeld voor iedereen in Eastermar om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten. Het Lokaal Loket organiseert met Maaltijdservice Eastermar maandelijks een 'Sosjaal Miel' in Eastermar: Elke tweede maandag van de maand in de kantine aan het Hôf bij de sportterreinen. Voorafgaande aan de maaltijd is er gelegenheid om gezellig een kopje koffie of thee te drinken. Vanaf 10:30 uur staan de deuren open en om 12:00 uur gaan we aan tafel. Bij deze Open Eettafel kan iedereen aanschuiven voor een schappelijke prijs, dit alles wordt begeleid door enthousiaste vrijwillig(st)ers.

De warme maaltijd komt van Maaltijdservice Eastermar en is vers gemaakt in eigen keuken. Er wordt een lekkere Hollandse pot geserveerd. Het enige wat u hoeft te doen is uiterlijk 1 week van tevoren doorgeven bij het Lokaal Loket dat u op de betreffende dag komt eten. Er wordt dan op u gerekend. Betalen doet u op de dag zelf. De kosten bedragen € 5,- per persoon (excl. evt. drankjes).



Voor overige vragen of vervoer:

- Tel : 06-15626399 (tussen 09:00 -12:00 uur)
- Mail : loketeastermar@gmail.com
- Bij het sosjaal Miel of de Inloopochtend.

Volgende data sosjaal miel:

- 13 augustus (andere locatie i.v.m. bouwvak)
- 8 oktober

Agenda Lokaal Loket:

- 24 september : Inloopochtend met opening Dorpsbibliotheek
- 3 oktober : Thema-avond over eenzaamheid met Kern en NHL

Israël gespreksgroep Eastermar

Een bijzondere hereniging

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep Joden uit Polen naar een vernietigingskamp werd weggevoerd door de nazisoldaten, zeiden de Duitsers tegen de Poolse omstanders dat ze de bezittingen van deze Joden wel mochten meenemen, omdat ze toch niet terug zouden komen. Twee Poolse vrouwen die dit hoorden zagen een Joodse vrouw aan met een prachtige jas en vielen haar aan om haar de jas afhandig te maken. De zakken zaten vol kostbaarheden, maar toen ze de jas leeg hadden gehaald, voelde de jas nog steeds zwaar aan. In een geheime zak in de jas bleek een baby te zitten. Een van de Poolse vrouwen besloot om de baby te houden en als haar eigen dochter op te voeden. Het meisje werd goed behandeld en groeide op in voorspoed. Zij werd later kinderarts in een vooraanstaand Pools ziekenhuis. Toen haar Poolse moeder overleed kwam de vriendin van haar moeder bij haar en vertelde dat zij eigenlijk haar dochter niet was, het verhaal van de jas en dat ze een kettinkje met vreemde tekens om haar hals had toen ze werd gevonden. Tussen de spullen van haar Poolse moeder vond zij inderdaad het bewuste kettinkje, zij bewaarde het zorgvuldig.

Jaren later tijdens een vakantie ontmoette zij twee orthodox geklede Joden en vertelde zij hen haar verhaal. Ze liet hun het kettinkje zien en zij konden bevestigen dat het een Joodse naam was. De Joden adviseerden haar om naar een rabbijn te gaan voor advies en dat deed zij. De rabbijn adviseerde haar om naar Israël te gaan, omdat zij Joods was en ze in Israël kinderartsen goed konden gebruiken. Ze volgde zijn advies op ging naar Israël en vond een baan en trouwde met een Joodse man.

In 2001 was de kinderarts betrokken bij hulpverlening aan de getroffen door een zelfmoordaanslag in pizzeria Sbarro. Een oudere man klampte haar aan. Hij was op zoek naar zijn kleindochter die hij was kwijtgeraakt in de hectiek. Samen zochten ze het meisje en vonden het, maar toen ze het meisje vonden, stokte de adem van de kinderarts. Het meisje had precies zo'n kettinkje als zij. "Waar heeft u dat kettinkje vandaan", vroeg ze aan de man, "waar kun je zo iets krijgen"? De oude man antwoordde haar: "Dat kettinkje heb ik zelf gemaakt. Ik was goudsmid. Ik heb 2 van zulke kettinkjes gemaakt voor mijn dochters. Een van hen is de moeder van mijn kleindochter hier. Mijn andere dochter is met mijn vrouw vermoord tijdens de Holocaust." Op deze bijzondere manier werden vader en dochter na bijna 60 jaar herenigd.

Bron: Israël Actueel, juli-augustus 2018

Israël gespreksgroep Eastermar
Nico Hoekstra & Gabe Taekema

Voedselbank

Bedankt gevers. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het geven aan de voedselbank, het is een mooi succes en ze zijn er heel erg blij mee, zo kun je concreet je medemens helpen en het is zo simpel. Het inzamelen van de goederen is elke eerste zondag van de maand in de kerk voor en na de dienst, en de zaterdag ervoor kun je het brengen bij Elly en Michel van Holsteijn aan de E.M. Beimastrjitte 48, tussen 10.00 - 12.00 uur.

Artikelen die ingeleverd kunnen worden zijn:

Houdbare melk
Blikgroenten
Jam, pindakaas, hagelslag, margarine, e.d.
Koffie, thee, suiker
Blik vruchtencocktail
Appelmoes
Rijst, bloem, pannenkoekmix

Bruine bonen
Kapucijners
Snert
Soorten pasta (macaroni, spaghetti enz.)
Waspoeder
Shampoo, douchegel, douchezeep
Tandenborstels, tandpasta



STICHTING
VOEDSELBANK
TYTSJERKSTERADIEL

Tip: iets "luxe" in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet mogelijk is zoals chocola.
Voor meer info: www.voedselbankt-diel.nl of mienthalbe@hotmail.com

Start Alpha-cursus

Meer weten
over het
christelijk
geloof



Alweer een paar jaar geleden hebben we een keer of 5 à 6 een Alpha cursus in ons dorp gehad. Een aantal dorpsgenoten waaronder Gabe Taekema en Rienk Brouwer zijn als teamleden verder gegaan om deze cursus aan te bieden in de ons omringende dorpen. In Eastermar hebben we ondertussen ook nog een keer een Youth Alpha gedaan. Het leek ons goed om komend seizoen een gecombineerde Alpha en Youth Alpha aan te bieden. Dit gaat in samenwerking met Jistrum en Kootstertille. Het is maar net hoeveel aanmeldingen er komen waar dit zal gaan plaatsvinden. Daarom een des te grotere oproep om met velen vanuit Eastermar mee te doen!

Op 16 september hebben we de startzondag en op maandag 17 september is dan de introductie-avond. U kunt dan, vrijblijvend, komen kijken of het wat voor u is. Noteer het vast in je agenda en na de vakantie, en op startzondag, zullen we meer informatie hierover geven. De Alpha cursus is een mooie gelegenheid om je in een aantal maanden (nog eens) te verdiepen in de hoofdlijnen van het christelijke geloof. De cursus loopt van eind september tot aan Kerst. Een mooie gelegenheid ook voor onze jongeren vanaf een jaar of 15. Want wat zou het mooi zijn als jong en oud met elkaar in gesprek gaan over wat we geloven!

Hopelijk tot ziens!
Ds. Martina Stougie

Startzondag 16 september 2018 "Een goed gesprek"

Op zondag 16 september vieren we met elkaar weer de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Bijna alle plaatselijke gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag. Vanuit de landelijke dienstenorganisatie van de PKN wordt dit jaar het thema 'Een goed gesprek' aangereikt. Het is een mooi onderwerp om ons weer bij aan te sluiten.

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht.

In de dienst geven we de aftrap en u zult er gedurende de maanden erop ongetwijfeld meer over horen en ervaren. Zet 16 september alvast in de agenda!!

Nieuws uit de Pastorale Raad

Wij zijn blij dat we nu kunnen meedelen dat er toch oppas is tijdens de kerkdiensten. Er zijn al veel gemeenteleden die af en toe op de kleintjes willen passen, maar als u ook wel eens een uurtje wilt oppassen, geef u dan op bij Trude Wagenaar (email: driesentrude@agwagenaarveehandel.kpn-cloud.nl). Hoe meer mensen er mee doen hoe minder vaak je hoeft. Op dit moment hoeft het maar om de 11 weken. Er zijn 2 personen per keer.



Verder moeten we tot onze spijt constateren dat er één wijk vacant blijft voor wat betreft het pastoraat. We komen een wijkouderling of pastoraal werker te kort. Dit wordt wijk 4b: De Seadwei, Heidbuurtwei, Zwartwei en Malewei. Hiervoor hebben wij niemand kunnen vinden. Als er iets is kunt u dit aangeven bij ds. Martina Stougie-De Wit. We gaan dan samen kijken hoe we hiermee omgaan. Voor de 75+-ers in deze wijk hebben Ineke en Jannie samen met de wykmeiwurkers bezoeken geregeld.

Met vriendelijke groet, Trude Wagenaar
Voorzitter Pastorale Raad

Carola Schouten vertelt

Eind oktober 2017 verruilde boerendochter Carola Schouten haar kamerzetel voor het ministerspluche. De Bijbel is in haar leven nooit ver weg. Wat heeft zij aan dat boek nu ze minister is? 'De Bijbel, daar lees ik te weinig in', erkent Carola Schouten. 'Het schiet er gauw bij in. Zo'n digitaal NBG-leesrooster is op zich wel handig, maar als ik bijbel lees wil ik dat niet vluchtig doen, maar aandachtig. Bijbellezen werkt heel relativerend. Dat merkte ik tijdens de kabinetsformatie, toen ik in Numeri las over de zwerftocht van het volk Israël. Ik spande me in om zo ongeveer "Nederland te redden", maar ontdekte dat God bij het redden van Israël niet afhankelijk was van mensen. Ik ben geneigd te denken dat resultaten afhangen van mijn inspanningen, maar de Bijbel relateert die neiging enorm. Afhankelijkheid vind ik heel moeilijk. Maar als ik de controle durf los te laten en durf te vertrouwen op God, krijg ik rust.'

Beklemmend

Carola's vader overleed toen ze nog maar negen jaar was. Tijdens haar studie woonde ze in Israël, waar ze uitzocht of haar geloof wel echt van haar zelf was. 'Ik vond het idee dat er géén God zou zijn, beklemmend. Daar kon ik gewoon niet bij. Het leven en de wereld zouden voor mij heel leeg zijn zonder een God.' Ze kwam zwanger uit Israël terug en kreeg een zoon die ze alleen opvoedde. Hoe deed ze dat, terwijl ze ook de steun van een vader moest missen? 'Ik zou het niet gered hebben zonder de mensen om mij heen. Die waren er als ik ze nodig had, praktisch of emotioneel. Kracht en hoop haalde ik uit hun liefde én uit mijn geloof, ook al kreeg ik op waaromvragen geen antwoord.'

Minister met de Bijbel

Spreekwoorden 12: 10 zegt: 'Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee'. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien horen in de wei, maar dat gebeurt juist steeds minder. Raakt Carola met zo'n bijbeltekst dan niet in conflict? Ze schiet in de lach: 'De Bijbel zegt niet hoe groot een stal mag zijn, dat scheelt alvast! Wel vinden we er waarden in over onze omgang met vee en natuur.. Laatst bezocht ik een boer met wel 200 koeien, die het toch zo heeft geregeld dat zijn koeien in de wei lopen en aan natuurbeheer doet. Voor moderne problemen zijn dus oplossingen te vinden die goed zijn voor de boer én de natuur. En dat is precies wat mij drijft.'

NBG afdeling Eastermar

Verslag Kleine Kerkenraad 09-05-2018

Na welkom geheten te zijn opent de voorzitter Loltsje van der Zee de vergadering (dit was voor haar de laatste keer). Een speciaal welkom voor ouderling Trude Wagenaar, zij neemt de plaats in van Marten Hospes. Ds. Martina Stougie leest uit 'De Regenboog' van Sipke van der Land, Hemelvaart. Hierover volgt een kort gesprek, waarna zij ons voorgaat in gebed.

Voor het vaststellen van de agenda werd toegevoegd als punt 10 a: beleidsplan.

Mededelingen en evaluatie afgelopen erediensten: 25-02 t/m 06-05. Voorzitter deelt mee dat Jannie Elverdink heeft aangegeven te stoppen met het regelen van kinderopas. Besloten wordt dat bij bijzondere diensten de ouderling van dienst voor eventuele oppas zorgdraagt. Scriba Nico Hoekstra zal hierover een stukje in de Paadwizer schrijven. Er is een uitnodiging tot bijwonen van een 'netwerkdag voor kerk en school' op zaterdag 2 juni a.s. in Barneveld binnengekomen. Over de erediensten vanaf 25-02 zijn geen bijzonderheden te melden.

Er waren geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering.

Ingekomen stukken en actielijst.

Punt bevestiging ambtsdragers is verplaatst van mei naar juni.

Jeugdwerker

Vanuit de PKN gemeente Sumar is een schrijven binnengekomen om het jeugdprobleem, eventuele samenwerking voor het inhuren van een jeugdwerker te bespreken. Besloten wordt om contact op te nemen met Sumar.

Classis

Jan Boersma doet verslag van de vorige classisvergadering. Hierin is het wijzigen van de classis in momenteel 1 ring besproken. Een ring is een verzameling gemeentes die met elkaar meeleeft en probeert om elkaar scherp te houden in het gemeente-zijn.

Het opdelen in drie of vier werkringen zal in de volgende vergadering besproken worden. Hiervoor is een verzoek gekomen om op 31 mei 2018 daarover te spreken en een keuze te maken. We mogen zelf bepalen met welke ring we willen samenwerken, wat logistiek of geografisch logisch is. Jan en Loltsje zullen daar aanwezig zijn. Voorkeur van de kerkenraad gaat uit naar een ring Eastermar, Drogeham, Rottevalle, Sumar.

Privacy wet

Scriba Nico Hoekstra heeft hierover veel stukken gelezen en vertelt dat het een serieuze en complexe wet is. Deze gaat op 24 mei 2018 in werking. We hebben een goed beveiligde ledenadministratie, maar voor eigen gemeente moeten we veel inventariseren en vastleggen, wie wat doet. De vraag wordt gesteld wie hiermee aan het werk gaat en het actueel houdt. Voorlopig wachten we af hoe het landelijke PKN hier mee omgaat en welke adviezen er van hun kant komen.

Vernieuwing Paadwizer Er is een presentatie van de Zalige Zalm geweest over de vernieuwing van de Paadwizer in de vorm van een magazine zowel in digitale vorm als op papier. De redactie van de Paadwizer was hierover enthousiast. Klaas Dijkstra heeft een kosten-overzicht gemaakt over beide vormen. Een betaald abonnement van de papieren versie zou ongeveer € 15,- kosten. Van de ongeveer 400 Paadwizer lezers, betalen er slechts 180. Besproken wordt om een betaald abonnement in te voeren, maar ook automatische betaling te overwegen. Misschien is het mogelijk om een aantal keer per jaar (b.v. bij bijzondere feestdagen) het blad huis aan huis te bezorgen. Voorgesteld wordt ook om het ledenbestand van de Paadwizer op te schonen. Besloten wordt om in ieder geval met de Zalige Zalm door te gaan, alhoewel nog vele zaken geregeld moeten worden.

Beleidsplan Voor het maken van een nieuw beleidsplan hebben zich ds. Wim Stougie, Jan Boersma zich opgegeven. Jan Boersma zal Wietske van der Zee vragen voor eventuele deelname en Richtsje Sietsma stelt zich onder de voorwaarde 'van de benoeming van een jeugdouderling', beschikbaar. Men zal hierop in de volgende vergadering op terug komen.

Afscheid ds F.F.Fink In de dienst van 27-05-2018 zal afscheid worden genomen van ds. Fink. Zij zal als afscheidscadeau de paaskaars ontvangen. Pieter Lyklema zal hiervoor een voetstuk maken. Na de dienst zal d voorzitter een woord van dank uitspreken en haar een mooie bos bloemen aanbieden.

Verslagen geledingen (toegelicht door betreffende afgevaardigde)

- Pastorale raad: Trude Wagenaar, zij licht de toegezonden notulen toe. Hierover geen vragen.
- Diaconie Jan Boersma; notulen 01-03. Voor de dienst op 14-10-2018 is een spreker gevraagd van World Vision. Ds. Martina Stougie merkt op dat dit na de Israël week is, wel veel bijzondere diensten in korte tijd. Goed om zoiets eerder met de kerkenraad te bespreken.
- Jeugdwerk: Richtsje Sietsma; notulen 30-03. Over de notulen zijn geen vragen. Ds. Martina Stougie geeft aan dat King Kids problemen had met het slotlied en de zegen. Na een korte bespreking hierover wordt besloten dat het blijft zoals het is.
- Kerkrentmeester Klaas Dijkstra; notulen 28-02. Over de notulen geen vragen. Voorzitter Loltsje van der Zee geeft aan dat er namen van de jongeren bekend zijn die de camera in de kerk ook wel willen bedienen. Klaas zegt toe dit door te geven aan Henk Annema. Hij (Henk) neemt contact met hen op.
- Missionair Team Helga Hiemstra; notulen 28-03 en 29-04. Zij geeft uitleg van het op Goede Vrijdag opgevoerde Passion verhaal in Harkema. Zij is hier erg tevreden over en stelt voor om deze opvoering volgend jaar naar Eastermar te laten komen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het organiseren van Top 2000 gaat moeizaam, hiervoor moet ook nog een datum worden gepland. De welkom flyer voor wie is gereed. De rekening kan naar de kerkrentmeesters.
- Meeting Point ds. Martina Stougie; het gaat moeizaam en het blijft lastig om de doelgroep te bereiken, maar we blijven volhouden. Het is wel een goede zaak om als predikant een vinger aan de pols te houden.

Kiescommissie / bevestigingsdienst/ bijeenkomst 16 juni De bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers zal worden gehouden op 10 juni. Ds. Wim Stougie zal voorgaan. De gevraagde kandidaat voor jeugdouderling moet nog een beslissing nemen. De bijeenkomst van de oude en nieuwe kerkenraadsleden wordt gehouden op 16 juni om 15.00 uur in de Hege Stins. Als te behandelen onderwerp wordt voorgesteld om de betrokkenheid van de kerkenraadsleden bij het gemeentewerk te bespreken. Ds. Martina, ds. Wim Stougie en Klaas Dijkstra zullen hiervoor een werkvorm zoeken. Voorzitter zal e.e.a. regelen met koster Hillie.

Communicatie - wat te doen? Wordt (vanwege de tijd) overgeslagen.

Rondvraag Gevraagd wordt wie op 16 juni het afscheidswoord gaat voeren tijdens het afscheid van de oud ambtsdragers. Jan Boersma stelt zich beschikbaar en regelt bloemen in samenwerking met Loltsje. Voorzitter Loltsje van der Zee; het formulier voor het melden van nieuw ingezetenen gaat naar Klaas land. Besproken wordt hoe met dit formulier om te gaan.

Een geboorte wordt direct in het LRP systeem opgenomen. Dan bedankt de voorzitter de aanwezigen voor de goede samenwerking. Zij spreekt de hoop uit voor een blijvende goede samenwerking.

Sluiting Helga Hiemstra sluit de vergadering af met een korte beschrijving van Hemelvaartsdag, waarna ze ons voorgaat in dankgebed.

De scriba's Nico en Tine Hoekstra

Opbrengst collecten

| Datum | Kerk | Onderhoud gebouwen | Diaconie | Kinderkerk | Bijzonderheden |
|------------|--------|--------------------|----------|------------|----------------------------------|
| 20-05-2018 | 127,70 | 136,20 | 191,10 | | Versterk de kerken in Bangladesh |
| 27-05-2018 | 110,95 | | 169,55 | 37,55 | Leger des Heils |
| 03-06-2018 | 82,40 | 87,50 | 129,65 | | Zending over grenzen |
| 10-06-2018 | 264,36 | 153,65 | 190,15 | | Werelddiaconaat |

Collecterooster/ uitleg collecten

Zondag 15 juli 2018

Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat alle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton ... STOP NOOIT MET SPELEN! Duizenden kinderen zijn in de afgelopen jaren geholpen door Jantje Beton. Helpt u mee om de kinderen te laten spelen? Hartelijk dank!

Zondag 22 juli 2018

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers - Drachten

IWA (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers) zet zich in voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning. Zij hebben het AZC moeten verlaten en hebben geen recht meer op voorzieningen vanuit de overheid. Om uiteenlopende redenen, -veelal met een politiek karakter- zien zij geen mogelijkheid voor zichzelf om veilig terug te keren naar hun land van herkomst. Soms wil dat land hen zelfs niet meer terugnemen. IWA helpt deze mensen met een leefgeld van € 50,00 per persoon per maand en € 100,00 per gezin. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten zoals medische zorg of reiskosten naar GGZ, die IWA voor hen vergoeden. In het ontmoetingscentrum bij de Zuiderkerk in Drachten houden zij (IWA) iedere dinsdagmorgen een inloopspreekuur. Mensen kunnen daar hun verhaal doen en IWA helpt hen, waar mogelijk, met hun vragen en met het vinden van een oplossing van hun problemen. Uit Drachten en de wijde omgeving weten mensen IWA te vinden. Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers vraagt of wij hen dit jaar willen steunen met een gift.

Zondag 29 juli 2018

World Vision

De missie van World Vision: elk kind tot bloei! World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. Ze willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Ze luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. Wilt u World Vision steunen door een gift?

Zondag 5 augustus 2018

Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood.

"Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. Wij geloven, vanuit de grond van ons hart, dat je elkaar in nood helpt. Hoe dan ook. Dat iedereen onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat we doen. Wij zijn hier om te helpen." Helpt u mee om te helpen?

Zondag 12 augustus 2018

Kerk in Actie collecte - Zending (Kameroen)

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden.

Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 19 augustus 2018 **The Hunger Project**

Er zijn nog steeds bijna een miljard mensen op de wereld met honger. Van hen leeft 70% op het platteland. Honger wordt, anders dan de meeste mensen denken, maar in een klein deel van de gevallen veroorzaakt door droogte of door oorlog. Veruit de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Zij hebben dag in, dag uit te weinig, of te eenzijdig eten. The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger – voor 2030.

“Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar juist miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. Want mensen met honger zijn niet het probleem – zij zijn de oplossing”. Dát is de filosofie van The Hunger Project. Daarom investeren zij in Afrika, Azië en Latijns- Amerika in de kracht van mensen om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen. The Hunger Project werkt aan een mentaliteitsverandering door mensen te laten durven dromen van een toekomst zonder honger. En helpt ze vervolgens om die droom ook zelf waar te maken. Helpt u The Hunger Project mee door het geven van een gift?

Zondag 26 augustus 2018 **Plan Nederland**

Elke uur wordt er in Nepal een meisje verkocht. Dat zijn meer dan 8.000 meisjes per jaar die met geweld worden meegenomen of gelokt onder valse voorwendselen. Wereldwijd worden meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Terwijl investeren in meisjes loont. Als ze genoeg te eten hebben, veilig zijn, de kans krijgen om naar school te gaan en te beslissen over hun eigen leven, zetten ze zich niet alleen in voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs de hele gemeenschap! Plan Nederland helpt meisjes en jongens om te leren, voor zichzelf op te komen, zich te ontwikkelen en hun eigen beslissingen te nemen. Helpt u ook mee?

Zondag 2 september 2018 **Protestantse Kerk collecte - Missionair werk**

Steun de pioniersplekken in Nederland. Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 9 september 2018 **Protestantse Kerk collecte - Jeugdwerk**

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 16 september 2018 **Collecte Vredeswerk**

Generaties voor vrede

Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner 'Spirit and letter' die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren.

In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC 's met ouder-kind projecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 'Dealing with the past' van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

DRINGENDE OPROEP!!!!

Voor het komende seizoen hebben wij leiding nodig voor de club groep 6 en voor klas 1. Als je geïnteresseerd bent, meer wilt weten of misschien nog twijfelt komen we graag met jou in contact: Alexandra h.dantuma@live.nl. Het zou erg jammer zijn als we in het winterseizoen niet (verder) met deze clubs aan de slag kunnen gaan. Zij willen wel, graag zelfs!

Klap, dans, juich en zing,
mee in de grote kring.
Klap, dans, juich en zing,
we zijn vandaag zo blij.
Klap, dans, juich en zing,
mee in de grote kring.
Jezus leeft in jou en mij.

