

Liturgie Hemelvaartsdag 14 mei 2026, aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. K. Sent uit Lippenhuizen

Ouderling van dienst: Egbert Taekema

Pianist: Joop Lameris

Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 47 : 1 en 2

1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap / 's Heren koningschap.

Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.

Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.

Luid bazuingeschal / meldt het overal.

Zing Gods eer, hef aan, / 's konings eer, hef aan.

Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijkgebied. / Zing een kroningslied!

Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 47 : 3

3. Maak het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.

Edelen treden aan / om op wacht te staan.

Abrahams geslacht, / het betreft de wacht.

Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt,

Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 526 : 1 en 4

1. Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods
geboden
beluisterd heeft en wel geacht.

Drie vreemden zochten Hem van
verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

4. Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Gebed

Lezing: Genesis 9 : 8 – 17

Zingen: Lied 350 : 4 t/m 7

4. Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar 't beloofde land.
Als kinderen gaan wij zingend voort,
de Vader is het die ons hoort.

5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

6. Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!

7. Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!

Lezing: Handelingen 1 :1 – 11

Zingen: Lied 663

1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Te veel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Overdenking

Zingen: Lied 885

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

1^e voor het Pinksterfeest in Veenklooster.
2^e voor de kerk
3^e onderhoud kerktoren

Zingen: Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen