

Liturgie: 6 april 2025, 9.30 uur

Voorganger: Ds. G. Timmer

Ouderling van dienst: Pieter Lyklema

Organist: Joop Lameris

Beamerdienst: Simon Bosma en Theunis Westerhof

Orgelspel

We zingen lied voor de dienst JDH 5: 1 t/m 3

1. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
In het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg.

2. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
Sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan
wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.

Welkom en mededelingen

We zingen intochtspesalm: Ps. 43: 3 en 4

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Stil Gebed, bemoediging en groet

Zingen ELB 218: 1 en 2

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd

Refrein

Zie onze God, de Koning Knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ont te dienen elke dag,
Gedragen door zijn lief-de-macht.

2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein

Leefregel Jesaja 51: 12-16 NBV

Zingen Lied 534: 1-4 (frysk)

1 Hy dy't de blinen 't ljocht wer
joech
en kleur en fleur brocht yn har
wêzen,
is sels it ljocht dat romte jout:
ús libbensljocht, de Soan fan God.

2 Hy dy't de lammen rinne liet,
de krêft weromjoech oan har libben,
is sels de wei nei 't wiere lok:
ús libbenspaad, de Soan fan God.

3 Hy dy't de earmen iten joech,
oerdiedich har it hert ferwaarme,
is sels it brea, Hy sêdet ús:
ús libbensbrea, de Soan fan God.

4 Hy dy't de dôven hearre liet
en wurden wer fersteanber makke,
is sels it wurd dat wierheid sprekt:
it libbenswurd, de Soan fan God.

Gebed om de opening van Gods Woord

Kindermoment

Zingen: Kinderlied met de beamer

Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Kinderen gaan naar de kerk

1^{ste} schriftlezing Psalm: 27: 1-6 (NBV)

Zingen: Lied 587: 1

1.Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

2^e schriftlezing: Johannes 18: 1-14 NBV

Zingen: Lied 587: 2 en 3

2.Eén mens moet sterven om een
volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik
verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet
loochent.
Open mijn ogen.

3.Hemelse koning, door God
uitgekozen,
waarom staat U terecht als
rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is
geschonden.
U draagt mijn zonden.

Verkondiging

Zingen: Ps. 27: 1 en 4

1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4.Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij u openbaart!

Dank en voorbeden

Collecte:

1e collecte is voor Zending(Golfstaten)

2e collecte voor de kerk en 3e collecte onderhoud gebouwen

Zingen slotlied 751: 1, 4 en 5

1.De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

4.Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5.De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil...
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Zegen

Zingen Lied 415

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!