

Liturgie 12 mei 2024

Voorganger: ds. H. J. de Groot, Burgum

Ouderling van dienst: Tine Hoekstra – Twijnstra

Organist: Andries Bosma

Beamerdienst: Simon Bosma en Wietse Pals

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 121:1 en 4

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Glorialied: Machtig God, sterke Rots EL 351

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gebed om Gods Geest

Kindermoment

We zingen: we gaan voor even uit elkaar

Lezen: Mattheus 28: 16-20

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de

Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Zingen: lied 51 uit zingende gezegend van ds. A.F. Troost

Melodie: lied 769

1. Hoort! Een woord van eeuwig leven

Christus die ten hemel vaart:

Mij is alle macht gegeven

in de hemel en op aard;

gaat vertolken alle volken

wat u werd geopenbaard!

2. Doopt hen in de naam des Heren,

Vader, Zoon en heil'ge Geest;

dat zij mijn geboden leren,

trouw en liefde allermeest.

Roept hen op zich om te keren,

roept hen tot het bruiloftsfeest!

3. Ik ben met u, alle dagen,

nu en tot in eeuwigheid!

Van mijn rijk zult gij gewagen

gaat dan heen, gaat wereldwijd;

als gij valt, zal Ik u dragen,

Ik ben met u, voor altijd!

Preek

Zingen: lied 969:1,2,3 en 4

1. In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één wordt de mensheid door zijn

troost,

de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,

met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is 't gouden

koord

dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,

vanwaar en wie ge ook zijt;

als kinderen om uw Vader heen

en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost.

Danken en bidden

Collecte

1^e collecte: Binnenlands diaconaat (Nederland, diaconale presentie) Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen.

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Slotlied: Ga maar gerust (Tekst Sytse de Vries, melodie Evangelische Liedbundel 246 / Johannes de Heer 96)

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen