

Eeuwigheidszondag 26 - 11 – 23, aanvang 9.30 uur
Voorganger: drs. J. G. Kerkhof – de Vries, Hantumhuizen
Ouderling van dienst: Pieter Lyklema
Organist: Andries Bosma
Beamerdienst: Wytske Zandstra en Theunis Westerhof

Mededelingen welkom door de kerkenraad

Psalm 27: 1 en 7 NLB

1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7.O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Stilte, Votum en Groet

Lied 975: 1, 2 en 3 NLB

1.Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2.Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

3.Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Gebed

Gezang 412: 1 LvK O, Heer, die daar des hemels tente spreidt

1.O Heer, die daar des hemels tente spreidt
en wat op aard is hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kondt maken stille
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog,
die ons in angst en nood
verlossen kondt
tot aller stond,
ja zelfs ook van de dood.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst zingen: we gaan voor even uit elkaar

1^e Schriftlezing: Daniël 12: 1 -4

Lied 913 1, 2 en 4 NLB

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

2^e Schriftlezing: Matteüs 24: 14 -35

Lied 747: 1, 2, 8 NLB

1.Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

8. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Overdenking

Lied 769: 1 en 6 NLB

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

- Wij gedenken in liefde en noemen nog één keer hun naam: Gedicht De mensen van voorbij, van Hanna Lam

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan/na 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Muzikaal intermezzo

De kinderen komen terug in de kerk

**Wij gedenken in liefde, en noemen nog één keer de naam.
En wij doen dit met liefde en respect.**

Willem Hofstede

geboren op 2 juni 1953, overleden op 7 oktober 2022

Lotje de Haan – Bosma

geboren op 10 februari 1930, overleden op 11 december 2022

Hiltje de Jong – de Jong

geboren op 19 april 1932, overleden op 2 februari 2023

Harmen Hiddema

geboren op 9 november 1931, overleden op 31 maart 2023

Heinze Annema

geboren op 17 – 01 - 1957, overleden op 4 juni 2023

Jeltje Bakker – van der Ploeg

geboren op 10 september 1933, overleden op 1 augustus 2023

Muzikaal intermezzo

Gedicht uit de uitnodigingsbrief

Jouw stem klinkt niet meer in ons midden.
Toch, spreek je nog, in mijn hart.

Jouw ogen zijn nu gesloten.
Toch, zie ik je soms, nog voor mij.

Jouw handen zijn stilgevallen.
Toch, voel ik, dat je me nog steunt.

Je naam zal steeds minder genoemd worden.
Maar ik zal je naam blijven noemen.

Ik vraag, dat ze je niet doodzwijgen,
jouw naam, niet vermijden.

Wie ik zo liefhad,
blijft leven, over de dood heen.

Andere, dierbare overledenen herdenken

Gedicht 'Afscheid nemen' van Diettrich Bonhoeffer

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering...

Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten...

Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...

Lied 753: 1, 2, 3 NLB

1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszeescheidt
ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

1^e collecte: Bio vakantieoord

Wat is normaal en wat is niet normaal? Bij het Bio Vakantieoord doet het er niet toe. Hoe je lichaam ook werkt, hier zijn de ingrediënten aanwezig voor een heerlijke vakantie met elkaar. Dankzij de vele aanpassingen en hulpmiddelen kan hier iedereen met alle activiteiten meedoen. Elk kind telt evenveel mee en gezinnen gaan hier een onvergetelijke tijd tegemoet.

2^e voor de kerk en 3^e voor onderhoud gebouwen

Slotlied: 885: 1, 2 NLB

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Wegzending en zegen

3 x Amen