

Toen Maria dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was.

Johannes 20:14



DE LEERLING VAN WIE JEZUS VEEL HIELD

We kennen een heleboel leerlingen van Jezus bij naam: Petrus, Filippus, Andreas, en ook een paar vrouwen, zoals Maria. Maar Johannes noemt er nog eentje: 'de leerling van wie Jezus veel hield'. Wie is dat nou? Sommige uitleggers denken dat de schrijver hiermee zichzelf bedoelt. Maar waarschijnlijk is er iets anders aan de hand: dit is geen echte leerling, maar iemand die laat zien hoe je Jezus moet volgen. Johannes noemt hem soms naast Petrus: Petrus zegt of doet iets waaraan je ziet dat hij Jezus nog niet helemaal begrepen heeft. 'De leerling van wie Jezus veel hield' laat dan zien hoe het wel moet.



MARIA VAN MAGDALA

Maria van Magdala is een trouwe volgelinge van Jezus. Magdala is de plaats waar Maria vandaan komt. Waarschijnlijk is dit de plaats Magdala-Taricheae, die bij het Meer van Galilea ligt. Maria volgt Jezus en zorgt voor Hem en zijn twaalf leerlingen. Ze is dus waarschijnlijk een rijke vrouw. Lucas zegt over haar dat Jezus zeven kwade geesten uit haar heeft weggejaagd (Lucas 8:2-3).



VROLIJKE BLOEMEN

Met Pasen vieren we dat het graf van Jezus op zondagmorgen leeg was: Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen is daarom een heel vrolijk feest! Na de dood is er weer nieuw leven. In deze opdracht zorg je voor vrolijk nieuw leven met bloemen.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN BLOEMPOTJE * BLOEMENZAADJES, BIJVOORBEELD VAN LUSBLOEMEN
- * POTGROND * GIETER MET WATER * PORSELEINVERF OF ACRYLVERF * EEN KWAST

1
 VERSIER HET BLOEMPOTJE MET DE VERF.



2

DOE DE POTGROND IN DE BLOEMPOTJE.



3

ZAAI DE BLOEMENZAADJES IN DE POT EN DOE ER EEN HEEL KLEIN PEETJE WATER BIJ.



4

NEEM HET BLOEMPOTJE VOORZICHTIG MEE NAAR HUIS.



ALS JE DE BLOEMEN ELKE DAG EEN KLEIN PEETJE WATER GEEFT, ONTSTAAT EEN VROUWLIJKE POT VOL BLOEMEN.