

De bouwstenen van de zondag

Gratis eten en drinken

8-12 jaar

Een bijzondere boodschap

In Johannes 4:10-14 verwijst Jezus naar deze teksten in Jesaja. Wat zegt Jezus? De kinderen ontdekken dit als ze de puzzel hebben opgelost.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad met de tekening
- het oplossingenblad
- een pen

Aan de slag:

- De kinderen vullen de juiste letters in op het oplossingenblad.
- Welke zin lezen ze?
- De oplossing luidt: *Het water dat ik geef, blijft altijd in je.*
- Wat zou Jezus hiermee bedoelen? Lees eventueel het gedeelte voor uit Johannes 4:10-14.



WAT HEB JE NODIG?

- * EEN FLES WATER * EEN GLAS
- * 10 TOT 20 MUNTEN, AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE



8-12 jaar

Waterspanning

God heeft water voor iedereen die dorst heeft en je hoeft er niets voor te betalen. In het volgende proefje ontdekken de kinderen hoeveel muntjes in een glas water passen, zonder dat het water over de rand van het glas gaat.

Wat heb je nodig?

- een fles water
- een glas
- 10 tot 20 munten, afhankelijk van de grootte

Aan de slag:

- Vul het glas helemaal tot aan de rand met water.
- Doe een muntje in het water door het voorzichtig met de rand in het water te laten zakken en dan te laten vallen.
- Wat zien de kinderen gebeuren?
- Doe op dezelfde manier nog een muntje in het glas.

- Wat gebeurt er nu?

- Hoeveel muntjes kunnen er in het glas tot het water over de rand loopt, denk je?
- Ontdek met elkaar hoeveel munten jullie in het glas kunnen doen voordat het overstroomt. Het antwoord is afhankelijk van het soort munten dat jullie gebruiken.

Uitleg:

- De oppervlaktespanning (een soort velletje) zorgt ervoor dat het water boven het glas uit kan komen, zonder dat het overstroomt. Het is bijna alsof je heel langzaam een ballon opblaast. Een ballon gemaakt van water én gevuld met water. Als je een muntje in het water laat zakken, houdt de oppervlaktespanning alles bij elkaar. Maar als je het muntje er te hard in laat vallen, plonst het water weg, omdat het 'velletje' van de waterspanning breekt.



Werkblad (8-12 jaar) Gratis eten en drinken

De Heer zegt tegen zijn volk: 'Kom allemaal! Kom hierheen. Want ik heb water voor iedereen die dorst heeft. Ook al heb je geen geld, bij mij kun je eten kopen. Bij mij zul je genoeg te eten hebben.'

Jesaja 55:1-2

VOEDSEL VOOR JE HART

Met het water en voedsel waarover het in deze tekst gaat, wordt geen gewoon eten en drinken bedoeld. Het staat voor iets anders dat heel kostbaar is en dat mensen iedere dag nodig hebben, namelijk de belofte dat God bij je zal zijn, je zal helpen en je zal vergeven. Eigenlijk een soort voedsel voor je hart dus.

KOSTBAAR

In vers 1 worden de mensen opgeroepen om te komen eten en drinken zonder daar iets voor te hoeven betalen: water, wijn, melk en brood – allemaal voor niets. Misschien is het voor jou wel heel normaal dat er iedere dag meer dan genoeg eten en drinken op de tafel staat. Als je het niet lekker vindt, laat je het zelfs liever staan. Maar voor de mensen uit Jesaja's tijd was dat heel anders. Er heerste vaak droogte in het land. De mensen moesten veel moeite doen om aan voedsel en aan schoon water te komen. Water en voedsel waren dus zeer kostbaar!

BABYLONISCHE BALLINGSCHAP

De mensen uit Juda voor wie deze tekst in eerste instantie bedoeld was, hadden het heel zwaar. Hun land was in bezit genomen door een nieuwe vijand: de Babyloniërs. Duizenden inwoners van Juda, onder wie de koning, waren naar Babylonië weggevoerd. Daar moesten ze als gevangenen leven. Maar in deze tekst belooft God aan het volk dat Hij hen zal redden, dat Hij voor altijd hun God zal zijn en dat ze ooit door alle volken bewonderd zullen worden. Dat zal in die tijd een wonderlijke boodschap voor de mensen zijn geweest. Het zal hun troost en nieuwe moed hebben gegeven.

WATERSPANNING

God heeft water voor iedereen die dorst heeft en je hoeft er niets voor te betalen. In het volgende proefje ontdekken de kinderen hoeveel muntjes in een glas water passen, zonder dat het water over de rand van het glas gaat.

Uitleg:

De oppervlaktespanning (een soort velletje) zorgt ervoor dat het water boven het glas uit kan komen, zonder dat het overstroomt. Het is bijna alsof je heel langzaam een ballon opblaast. Een ballon gemaakt van water én gevuld met water. Als je een muntje in het water laat zakken, houdt de oppervlaktespanning alles bij elkaar. Maar als je het muntje er te hard in laat vallen, plonst het water weg, omdat het 'velletje' van de waterspanning breekt.



WAT HEB JE NODIG?

- * EEN FLES WATER
- * EEN GLAS
- * 10 TOT 20 MUNTEN, AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE

- 1**
VUL HET GLAS HELEMAAL TOT AAN DE RAND MET WATER.
- 2**
DOE EEN MUNTJE IN HET WATER DOOR HET VOORZICHTIG MET DE RAND IN HET WATER TE LATEN ZAKKEN EN DAN TE LATEN VALLEN.

WAT GEBEURT ER?
- 3**
DOE OP DEZELFDE MANIER NOG EEN MUNTJE IN HET GLAS.

WAT GEBEURT ER NU?
- 4**
HOEVEEL MUNTJES KUNNEN ER IN HET GLAS TOT HET WATER OVER DE RAND LOOPT DENK JE?

Werkblad (8-12 jaar)
Een bijzondere boodschap
Gratis eten en drinken



**EEN BIJZONDERE
BOODSCHAP**

Jezus verwijst in het Nieuwe Testament naar de tekst uit Jesaja 55. Als je deze puzzel oplost ontdek je wat Jezus precies zegt.

Op deze pagina zie je een illustratie, opgedeeld in vakjes. Elk vakje heeft een eigen letter. Op de volgende pagina zie je dezelfde vakjes in een andere volgorde. Schrijf onder elk vakje welke letter bij het vakje hoort. Zo lees je wat Jezus zegt in Johannes 4:14.



Werkblad (8-12 jaar) - Een bijzondere boodschap

Gratis eten en drinken



.....



.....



.....

OPLOSSING

Jezus zegt: (Johannes 4:14)