

Werkblad (8-12 jaar)

Zwaarden worden gereedschap



ZWAARDEN WORDEN GEREEDSCHAP

In vers 4 lees je dat de mensen hun zwaarden en speren zullen laten omsmelten tot gereedschap. Met zwaarden en speren wordt oorlog gevoerd. Ze staan voor geweld en dood. Maar met gereedschap kun je juist iets opbouwen. Je kunt er bijvoorbeeld het land mee bewerken. Of je kunt er huizen mee bouwen. Je kunt de wereld er een stukje beter mee maken. In plaats van dat de mensen hun kracht zullen gebruiken om te vechten en alles vernietigen, zullen ze de aarde weer gaan herstellen.



PLOEGSCHAAR

Ploegscharen waren een soort messen die onder een ploeg werden bevestigd. Met een ploeg werd het land omgespit, zodat er daarna kon worden gezaaid. Hierboven zie je hoe een ploegschaar er in de tijd van de Bijbel uitzag.



[God] zal hun leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is.

Jesaja 2:4

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN GROOT VEL STEVIG PAPIER
- * TIJDSCHRIFTEN, KRANTEN
- * POTLODEN EN STIFTEN
- * SCHAREN
- * LIJM



VREDE VOOR ALTIJD

Er gebeuren veel nare dingen op de wereld.

Mensen maken oorlog, en er is ruzie en onenigheid. Jesaja vertelt over een tijd waarin alles anders wordt. Er komt een dag waarop de mensen niet weten wat ruzie of oorlog is. Hoe ziet die wereld er volgens jou uit? Maak een collage van een wereld vol vrede.

1
ZOEK IN TIJDSCHRIFTEN OF KRANTEN NAAR PLAATJES OF WOORDEN HOE DE IDEALE WERELD VAN VREDE ERUIT ZIET.



2
PLAK DE PLAATJES EN TEKSTEN OP HET GROTE, STEVIGE STUK PAPIER.



3
MAAK ZELF OOK TEKENINGEN DIE PASSEN BIJ EEN WERELD VOL VREDE.



BEKIJK JE COLLAGE.

Werkblad (8-12 jaar) - Weg met dat oorlogstuig!
Zwaarden worden gereedschap



WEG MET DAT OORLOGSTUIG!

Jesaja roept het volk op om te leven zoals God dat wil. Dan zal er geen oorlog meer zijn, en worden de zwaarden en speren omgesmolten in het vuur om er gereedschap van te maken. Verwijder al het oorlogstuig en je leest wat Petrus schrijft over hoe je kunt leven zoals God dat wil.

