

**Zondag 5 september 2021****Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Ghana) 2021**

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

**Zondag 12 september 2021****PKN Missionair Werk 2021 (Kliederkerk)**

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'geklieerd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

**Zondag 19 september 2021****Kerk in Actie - Zending (Syrië) 2021**

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

**Zondag 26 september 2021****Kerk in Actie - Zending (vrede Israël/Palestina) 2021**

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

**Zondag 3 oktober 2021****Collecte Protestantse Kerk - Kerk & Israël 2021**

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

**Zondag 10 oktober 2021****PKN Jong Protestant (geloofsopvoeding)**

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat?

En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

**Zondag 17 oktober 2021****World Vision**

World Vision is een ontwikkelingshulporganisatie.

Ons geloof en onze waarden motiveren ons om positieve en structurele verandering te brengen in

de gebieden waarin we werken en ervoor te zorgen dat levens van kinderen tot bloei komen.

Doordat we door religieuze grenzen heen kijken, kunnen we

in bijna 100 landen en in miljoenen levens een verschil maken.

We bieden hulp aan iedereen, ongeacht religie of overtuiging. Ook werkt World Vision ter plekke met

de lokale bevolking, ongeacht religie of overtuiging, omdat we geloven dat juist zij de kracht en motivatie hebben voor het veranderen van de toekomst.

En dat zorgt ervoor dat we wereldwijd de meest kwetsbare mensen kunnen helpen.

**Zondag 24 oktober 2021****Stichting Vrienden van Nij Smellinghe**

Speelgoed voor de kinderen in verschillende wachtkamers van onze poliklinieken, kunst aan de muur, jaarlijks meer dan

1.000 knuffels voor zieke kinderen, een fietslabyrint voor de polikliniek Fysiotherapie en iedere week verse bloemen in het Stiltecentrum. Dit zijn enkele voorzieningen die

de Stichting Vrienden van Nij Smellinghe in

het ziekenhuis jaarlijks financiert of eenmalig heeft betaald.

Met deze projecten hoopt de stichting het bezoek aan het ziekenhuis voor patiënten en bezoekers aangenamer te maken

**Zondag 31 oktober 2021****Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)**

Vandaag vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen

de kracht van Bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is.