

Collecterooster diaconie 3 november 2019 t/m 1 januari 2019

Zondag 3 november 2019

Collecte Kerk in Actie

Onderwijs voor groeiende kerk Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

Woensdag 6 november 2019

Rode Kruis - Humanitaire hulp aan mensen in Syrië

Na acht jaar van conflict, waarbij het geweld de laatste maanden af leek te nemen, zijn er sinds kort nieuwe escalaties in Syrië. Tienduizenden mensen slaan op de vlucht voor het geweld. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het lot van honderdduizenden mensen die in dit gebied wonen en verstrekt aan hen voedsel, medische en psychosociale zorg.

Zondag 10 november 2019

Collecte Protestantse Kerk (Dorpskerken)

Steun voor kleine kerkgemeenschappen

'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Geeft u om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?

Zondag 17 november 2019

Gezamenlijke collecte kerk/diaconie t.b.v. Jeugdwerk Eastermar

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via kerk-school-en-gezin-vieringen. Christelijk jeugdwerk brengt de jongeren samen en biedt een plek om samen na te denken over belangrijke dingen in het leven, ook in Eastermar. In onze kerk is er voor elke leeftijdsgroep wat te doen: kinderkerk, King's Kids, de jeugdclubs en de tienerkerk. Steun het jeugdwerk met deze collecte.

Zondag 24 november 2019

Collecte Protestantse Kerk (Pastoraat)

Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

Zondag 1 december 2019 Collecte Kerk in Actie

Adventscollecte Maatjes voor aidswezen in Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

**Zondag 8 december
(VPTZ)**

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland

De Stichting VPTZ Zuidoost Friesland heeft als doelstelling de stervende mens en zijn/haar directe omgeving zo goed en comfortabel mogelijk te begeleiden. Goed opgeleide vrijwilligers bieden aanvullende mantelzorg aan terminaal zieke mensen en hun naasten. Belangrijke punten daarbij zijn aandacht, praktische en emotionele ondersteuning.

De vrijwilligers van Stichting VPTZ Zuidoost Friesland leveren een professionele en zeer gewaardeerde aanvulling op de bestaande zorg. Als dat in de thuissituatie niet meer mogelijk is, dan biedt Hospice Smelnehaven een goede opvang.

Zondag 15 december

Steun Revalidatie Friesland – Lyndenstein Beetsterzwaag

Om kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte revalidatie te kunnen blijven bieden, zijn regelmatig investeringen nodig die niet vanuit de reguliere exploitatiebegroting te realiseren zijn. Met steun van fondsen, ondernemers en particulieren heeft Revalidatie Friesland in de afgelopen jaren veel mensen met een beperking kunnen helpen. Een looprobot, racerunners voor kinderen, een therapiekamp voor kinderen met een beperking, ontwikkeling van behandelprotocollen en een Revalidatie-app zijn voorbeelden van middelen die zonder steun niet mogelijk geweest zouden zijn.

Zondag 22 december 2019

Collecte Kerk in Actie

Adventscollecte vluchtelingkinderen in Myanmar

Tijdens de conflicten in Myanmar zijn veel kinderen naar Thailand gevlucht. Veel van hen kunnen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Kerk in Actie ondersteunt deze kwetsbare kinderen met opvang en onderwijs, zodat hun kansen op een betere toekomst worden vergroot.

Woensdag 25 december 2019

Kerstcollecte Kerk in Actie

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Myanmar, Moldavië en Nederland. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde. Deelt u mee?

Zondag 29 december 2019

Stichting Doch Dyn Dream

Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200 kinderen in Matunda (West-Kenia). Doelstelling van de stichting is om voor deze kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te creëren. Op www.dochdyndream.nl is te lezen wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd: er is grond aangekocht, leslokalen zijn gebouwd en schoolmaterialen zijn aangeschaft. Maar in periode van grote droogte zorgt de stichting ook voor voldoende eten en drinken voor de weeskinderen.

Wy sille bouwe in Kenia!

Februari 2020. Acht Friese vrijwilligers gaan op eigen kosten naar Kenia en bouwen, samen met lokale bouwers, een nieuw klaslokaal voor de Doch Dyn Dream school in Matunda. Streefbedrag voor bouwkosten: € 15.000. Diverse akties beginnend met een K zorgen voor het behalen van het streefbedrag. Onlangs in Eastermar bijvoorbeeld Koffie voor Kenia, pop up theetuin bij Jelle en Annemieke (Skûlenboargerwei).

Dinsdag 31 december 2019

Een goed Verhaal

De gemeente is een plek van ontmoeting en inspiratie. Een plek waar we door Gods woord worden geïnspireerd en waar bijbelse verhalen mensen in beweging zet om Gods liefde te delen met anderen. Dat gebeurt in de zondagse erediensten én bij activiteiten voor verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Maar ook door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben dan wij. Daar zetten we ons als Protestantse Kerk graag voor in! De eindejaarscollecte is bestemd voor activiteiten van de plaatselijke gemeente.

Woensdag 1 januari 2020 Amnesty International

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met onze bijdrage kan Amnesty International meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer mensen redden.