

## **Collecterooster 2 juni 2019 t/m 14 juli 2019**

**Zondag 2 juni 2019**

**Artsen zonder Grenzen**

Artsen zonder Grenzen tracht door middel van eigen artsen, verpleegkundigen en andere specialisten medische noodhulp te bieden in conflictgebieden. Ook het creëren van goede hygiënische omstandigheden en het verzorgen van schoon drinkwater om epidemieën te voorkomen, behoren tot de aandachtsgebieden. Artsen zonder Grenzen investeert in verbetering van behandelmethoden en medicijnen voor onder andere Tuberculose en voert campagne voor toegang tot betaalbare medicijnen.

**Zondag 9 juni**

**Collecte Kerk in Actie: Pinksterzending (China)**

De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd

**Zondag 16 juni 2018**

**Jantje Beton**

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat alle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton ... STOP NOOIT MET SPELEN! Duizenden kinderen zijn in de afgelopen jaren geholpen door Jantje Beton.

Helpt u mee om de kinderen te laten spelen?  
Hartelijk dank!

**Zondag 23 juni 2019**

**Collecte Kerk in Actie: Wereldvluchtelingendag (Nigeria)**

Steun vluchtelingen in Nigeria Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeten om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.

**Zondag 30 juni 2019**

**Nationale ouderen fonds**

Het Ouderenfonds ontwikkelt en initieert eigen diensten en activiteiten, die het voor (eenzame) ouderen weer mogelijk maken om te genieten van simpele, alledaagse dingen. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus - waarmee ouderen met elkaar en onder begeleiding weer zelf boodschappen (en ook andere uitstapjes) kunnen doen, de thuisadministratie - die ouderen helpt hun administratie op orde te krijgen - en de jaarlijkse zomeruitjes.

**Zondag 7 juli 2019**

**Collecte Kerk in Actie: Vakantiepret voor kinderen in armoede**

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Door het geven van advies, door diakenen met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren. En door het beschikbaar hebben van veel informatie.

**Zondag 14 juli 2019**

**Rode Kruis**

Hulp aan mensen in nood.

“Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen.

Wij geloven, vanuit de grond van ons hart, dat je elkaar in nood helpt. Hoe dan ook. Dat iedereen onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat we doen. Wij zijn hier om te helpen.”

Helpt u mee om te helpen?



