

Liturgie 28 feb. 2021
 2^e zondag van de 40 dagen tijd
 Voorganger: ds. R. Tuitman, Burgum
 Ouderling van dienst: Mient van Kammen
 Beamerdienst: Jan en Aly Koonstra

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtspsalm 25: 2 en 6

2. Heere, maak mij Uwe wegen,
 door Uw Woord en Geest bekend;
 leer mij, hoe die zijn gelegen
 en waarheen G' Uw treden wendt;
 leid mij in Uw rechte leer,
 laat mij trouw Uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil, o Heer',
 'k blijf U al den dag verwachten.

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
 't allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal zelf zijn leidsman wezen,
 leren hoe hij wandlen moet.
 Wie het heil van Hem verwacht,
 zal het ongestoord verwerven
 en zijn zalig nageslacht,
 zal 't gezegend aardrijk erven

Bemoediging en groet

Stilte

Gebed

Liet: 'Komt der oait in dei fan frede'

Gebed om het licht van de heilige Geest

Bijbellezing: 1 Kon. 19, 8-18

Toen stond hij op, at en dronk,
 en liep door de kracht van dat eten
 veertigmaal een dag en veertigmaal
 een nacht,
 tot aan de berg van God, Horeb.
 Hij ging daar een spelonk in en
 overnachtte dáár;
 en ziedaar, het spreken van de ENE
 tot hem,
 en het zei tot hem:
 waarom ben je hier, Elia?
 Hij zei: met ijver heb ik mij beijverd
 voor de ENE, God over strijdscharen;

want de Israëlieten hebben uw
 verbond verlaten,
 uw altaren vernield
 en uw profeten omgebracht met het
 zwaard;
 ik alleen ben overgebleven,
 en nu staan ze mij naar het leven,
 om het mij te benemen!
 Hij zei:
 ga naar buiten en ga op de berg staan
 voor het aanschijn van de ENE!
 En ziedaar, de ENE die voorbijtrok,
 en een geestesstorm, geweldig en
 sterk,

die bergen verscheurde
 en steenblokken verbrijzelde
 voor het aanschijn van de ENE uit;
 maar niet in die geestesstorm was de
 ENE.

Na de geestesstorm een aardbeving,
 maar niet in de aardbeving was de
 ENE.

Na de aardbeving een vuur,
 maar niet in het vuur was de ENE.

Na het vuur
 de stem van een zachte stilte.

Het geschiedde, toen Elia dat
 hoorde,

dat hij zijn aanschijn omhulde
 met zijn luisterrijke mantel.

Hij ging naar buiten

en bleef staan in de ingang van de
 spelonk

en ziedaar, tot hem een stem die zei:
 waarom ben je hier, Elia?

Hij zei: met ijver heb ik mij beijverd
 voor de ENE, God over strijdscharen;

want de Israëlieten hebben uw
 verbond verlaten,

uw altaren vernield

en uw profeten omgebracht met het
 zwaard;

ik alleen ben overgebleven,

en nu staan ze mij naar het leven,
 om het mij te benemen!

De ENE zei tot hem:

Ga heen, keer terug op je weg,
 naar de woestijn van Damascus;
 daar aangekomen zul je Chazaël
 zalven

tot koning over Aram;

en Jehoe, zoon van Nimsji, zul je
 zalven

tot koning over Israël,

en Elisja, zoon van Sjafat uit Aveel
 Mechola

zul je zalven tot profeet in jouw
 plaats.

Geschieden zal het:

wie ontsnapt aan het zwaard van
 Chazaël,

hem zal Jehoe doden,

en wie ontsnapt aan het zwaard van
 Jehoe,

hem zal Elisja doden;

maar zeven duizendtallen

laat ik in Israël over als rest, -

alle knieën die niet geknield hebben
 voor de baäl,

en elke mond die hem niet heeft
 gekust!

Lied: 'Wees stil en weet: Ik ben uw God' (LB 887)

Bijbellezing: Marcus 9, 2-10

En na zes dagen nam Jezus

Petrus, Jakobus en Johannes mee
 en voerde hen omhoog naar een

steile berg,

op zichzelf, (zij) alleen.

Voor hun ogen werd hij van

gedaante veranderd,

en zijn kleren werden blinkend, zéér
 wit,

zo wit als geen wolbewerker op
 aarde ze kan maken.

En aan hen verscheen Elia, samen
 met Mozes;

en zij spraken met Jezus.

En Petrus antwoordde; hij zei tegen
 Jezus:

Rabbi, hoe goed is 't ons om hier te
 zijn!,

laten wij drie tenten maken:

voor u één, voor Mozes één en voor Elia één!
 Hij wist namelijk niet wat hij zei,
 want ze raakten buitengewoon bevreesd.
 En het geschiedde dat een wolk hen overschaduwde,
 en er geschiedde: een stem, vanuit de wolk:
 dit is mijn beminde zoon, hoor naar hem!
 Maar toen zij om zich heen keken,

zagen zij ineens niemand meer dan alleen Jezus bij hen.
 Toen zij van de berg afdaalden gebod hij hen om aan niemand te vertellen
 wat zij hadden gezien,
 ‘behalve wanneer de mensenzoon uit de doden zal opstaan.’
 Dat woord hielden zij vast, bij elkaar er samen naar zoekend wat het is, dat ‘uit de doden opstaan.’

Lied: ‘Alles wat over ons geschreven is’

1. Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen
 alle geboden worden thans voldragen,
 alle beproeving van de wildernis.

2. Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

3. Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
 vrede aan allen die uw naam verhogen:
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem.

Verkondiging

Lied: ‘De steppe zal bloeien’ (LB 608)

1. De steppe zal bloeien,
 de steppe zal lachen en juichen.
 De rotsen die staan
 vanaf de dagen der schepping
 staan vol water, maar dicht –

de rotsen gaan open.
 Het water zal stromen,
 het water zal tintelen stralen,
 dorstigen komen en drinken.
 De steppe zal drinken,
 de steppe zal bloeien,
 de steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren
 zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw
 tot aan de einden der aarde
 een voor een, en voorgoed,
 die keren in stoeten.
 Als beken vol water
 als beken vol toesnellend water
 schietend omlaag van de bergen.
 Met lachen en juichen –
 die zaaiden in tranen
 die keren met lachen en juichen.

3.De dode zal leven
 de dode zal horen: nu leven.
 Ten einde gegaan
 en onder stenen bedolven
 dode, dode, sta op,
 het licht van de morgen.
 Een hand zal ons wenken
 een stem zal ons roepen: Ik open
 hemel en aarde en afgrond.
 En wij zullen horen
 en wij zullen opstaan
 en lachen en juichen en leven.

Gebeden

Aankondiging collecten

Slotlied: 'Heer wijs mij uw weg' (Opw. 687)

Zegen

Collecte: Missionair Werk (40dagentijd)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.