

Jaargang 24, Nummer 9
December 2017/Januari 2018

PAADWIZER



Kerkblad Protestantse Gemeente Eastermar

	Wijk	Adres	☎	Emailadres
Kerkenraad				
Ds. W.M. Stougie (predikant)	3-6	E.M. Beimastrjitte 71	471239	stougwm@planet.nl
Ds. M. Stougie-de Wit (predikant)	1-2	E.M. Beimastrjitte 71	06-2735 7846	martinadewit@planet.nl
Ds. F.F. Fink (predikant)		Markt 110, Burgum	0511-469646	foekjefleurfink@gmail.com
L. v.d. Zee-v. d. Heide (voorzitter)		Schoolstraat 10	472074	loltsejvdzee@kpnplanet.nl
N. en T. Hoekstra-Twijnstra (scriba's)		't Hôf 90	471792	scriba@pgeastermar.nl
Wijkouderlingen				
W. Hofstede	1b	Topweer 19, Opende	06-14970621	willem_hofstede@hotmail.com
M. Hospes	2a	't Hôf 49	471743	hospes.marten@gmail.com
T. Wagenaar-Spijckstra	3a	Boskwei 3	471679	driesentrude@agwagenaarveehandel.kpn-cloud.nl
Vacant	4a			
Pastorale medewerkers				
P. van der Velde	1a	Schoolstraat 4	06-29210663	pytsjevdvelde@hotmail.nl
R. Visser-Wiersma	2b	Sytskelân 4	472209	rienekevisser@kpnmail.nl
J. Hamstra-Dijkstra	3b	't Heechsân 4	471824	jankehamstra@gmail.com
I. van der Heide-Jonker	4a	Muntsegroppe 14	363659	anne.joeke@zonnet.nl
J. Kamminga-Hamstra	4b	Ds. A.W. Buningwei 15	472090	j.kamminga01@hetnet.nl
J. Frankes-Westerhof	5a	't Heechsân 35	471965	frankes.jikke@gmail.com
J. van Kammen-Westerhof	5b	Blauhûskamp 3	471917	janewes48@hotmail.com
R. Kootstra-Dijkstra	6	Schoolstraat 17	472531	rinske04@outlook.com
T. Tillema-Steendam	6	Boskkamp 2	471545	j.tillema.1@hetnet.nl
Jeugdouderlingen				
Vacant				
J.W. en R. Sietsma-de Boer		E.M. Beimastrjitte 36	844422	janwillemsietsma@gmail.com
Ouderling-kerkrentmeesters				
K. Land (voorzitter)	4	Sumarderwei 8	354587	brouwer2000@hetnet.nl
N.A. Veltman	1	Kleine Hornstweg 6	472191	d-veltman@live.nl
K. Dijkstra	2	Middelwei 1	364705	penningmeesterkrm@pgeastermar.nl
Kerkrentmeesters				
H. Annema	5	't Hôf 20	472140	henkannema1947@hotmail.com
L.H. Schokker (secretaris)	6	Seadwei 7	471622	louschokker@hotmail.com
E. Smits-van Manen	3	Boskkamp 12	471784	etsjevanmanen@upcmail.nl
Diakenen				
R. de Haan (voorzitter)	1	Sytskelân 62	471361	remmeltboeing@live.nl
B. Kloosterman-v.d. Beek (secretaris)	2	B.R. Veltmanwei 17	472194	hendrik-kloosterman@hotmail.com
E. Frankes (boekhouder)		't Heechsân 35	471965	diaconiepkneastermar@gmail.com
J. Boersma	3	Seadwei 3	471253	boersma.jan@hotmail.com
H. Kramer-Zeilstra	4	Blauhûskamp 23	471214	a.kramer42@chello.nl
W. de Jong	5	Sumarderwei 3	471394	bouwedejong@msn.com
B. de Vries	6	Grote Hornstweg 13A	471429	bdevries0118@telfort.nl
Koster				
H. Hofstede-Schapelhouman		De Hege Stins ☎ 472141	06-14970621	koster@pgeastermar.nl
Kinderkerk/Kinderoppas				
D. Lok-Walda (kinderkerk)		't Hôf 47	471437	dieuwkelok@live.nl
J. Elverdink-Reitsma (kinderoppas)		Torenlaan 34B	471219	jannie.elverdink@ziggo.nl
Boekhouding/Kerkelijk bureau/Kerkwebradio/Webmaster				
L. Geertsma (boekhouding)		't Hôf 10	472031	l.geertsma@outlook.com
W.W. Keizer-Wijma (kerk. bureau)		Seadwei 6	472066	w.w.wijma@hetnet.nl
J. Koonstra (kerkwebradio)		B.R. Veltmanwei 19	471508	j.koonstra@planet.nl
E. Hoekstra (webmaster)		't Hôf 57	06-11347752	mail@pgeastermar.nl
Kerkgebouw De Hege Stins		Torenlaan 12 - 14	472141	
Bankrekeningnummers				
Kerk (bijdragen en giften)		NL70 RABO 0362 7780 19		
Kerk (zakelijk)		NL65 FVLB 0225 3871 74		
Kerk (zakelijk)		NL34 RABO 0349 8011 34		
Kerk (collectebonnen)		NL78 RABO 0349 8042 22		
Kerk (exploitatie gebouw)		NL46 RABO 0349 8284 66		
Kerk (acties Doarpstsjerke)		NL14 RABO 0158 1256 14		
Diaconie		NL37 RABO 0349 8041 84		
Jeugdwerk		NL94 RABO 0349 8182 90		
Kinderkerk		NL62 RABO 0349 8133 37		
Missionair Team Eastermar		NL29 RABO 0349 8527 31		missionairteameastermar@outlook.com

KERKDIENSTEN

Zondag 10 december 2^e Advent

09.30u. Ds. W. M. Stougie

Ouderling van dienst:

L. van der Zee-van der Heide

Collecten:

1. Pastoraat*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Groep 1,2 en 3:

Ibrich Westerhof

Femke Merkus

Sietske Bijlsma

Groep 4,5 en 6:

Sonja de Boer

Maaïke Jacoba Lok

Groep 7 en 8:

Dieuwke Lok

Rooster Kinderoppas:

Bettie Offringa

Silke Zandstra

Zondag 17 december 3^e Advent Kerstoratorium

09.30u. De dienst wordt verzorgd door "Ta Gods Eare", m.m.v. ds. W.M. Stougie

Ouderling van dienst:

T. Wagenaar-Spijckstra

Collecten:

1. Red een kind*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Groep 1,2 en 3:

Froukje van der Veen

Groep 4,5 en 6:

Lamkje Bergsma

Janneke Geertsma

Groep 7 en 8:

Carla de Boer

Rooster Kinderoppas:

Sjoukje Wiersema

Gretha Tuinstra

Zondag 24 december 4^e Advent

09.30u. Ds. J. Kraan
Burgum

21.00u. Ds. W.M. Stougie
Kerstdienst

m.m.v. Missionair Team

Ouderling van dienst:

W. Hofstede

Collecten:

1. Geloof, Hoop en Syrië*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1,2 en 3:

Anita Huisma

Anneke de Boer

Groep 4,5 en 6:

Menno en Annet Westerhof

Groep 7 en 8:

Jannie Elverdink

Rooster Kinderoppas:

Jannie en Esther Elverdink

Maandag 25 december Eerste Kerstdag

10.00u. Ds. F.F. Fink

15.00u. Kinderkerstfeest

Ouderling van dienst:

J.W./R. Sietsma-de Boer

Collecten:

1. Kinderen in de knel*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderoppas:

Jitske Lyklema

Anita de Boer

Zondag 31 december Oudjaarsdag

19.30u. Ds. W.M. Stougie

Ouderling van dienst:

M. Hospes

Collecten:

1. Leger des Heils*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

10.00u. De samenkomst is voorbereid door een groep gemeenteleden

Ouderling van dienst:

N./T. Hoekstra-Twijnstra

Collecten:

1. Diaconie*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Zondag 7 januari

09.30u. Ds. W.M. Stougie

Ouderling van dienst:

L. van der Zee-van der Heide

Collecten:

1. Famtofam*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1,2 en 3:

Hinke Sytske van Dijk

Linda van Dijk

Groep 4,5 en 6:

Siepie Kooistra

Hielke Tillemma

Groep 7 en 8:

Henk van Dijk

Arie van der Sluis

Geen Kinderoppas!!

Zondag 14 januari

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit

Ouderling van dienst:

T. Wagenaar-Spijckstra

Collecten:

1. Dorcas*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1,2 en 3:

Lutske de Jong

Groep 4,5 en 6:

Sonja de Boer

Maaïke Jacoba Lok

Groep 7 en 8:

Dieuwke Lok

Geen Kinderoppas!!

Zondag 21 januari

09.30u. Ds. W.M. Stougie

11.30u. Meeting Point

Ouderling van dienst:

W. Hofstede

Collecten:

1. Diaconie*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Rooster Kinderkerk:

Groep 1,2 en 3:

Ibrich Westerhof

Femke Merkus

Sietske Bijlsma

Groep 4,5 en 6:

Lamkje Bergsma

Janneke Geertsma

Groep 7 en 8:

Carla de Boer

Geen Kinderoppas!!

Uitleg collecten zie pag.
20/21

Van de redactie

Redactie:

Mevr. A. van Dijk ☎ 471508
Mevr. S. Kooistra ☎ 472422

Tekstverwerking/lay-out:

Mevr. E. van der Veen ☎ 471873

Adreswijzigingen en opgave abonnement via:

paadwizer@pgeastermar.nl

Drukwerk:

Drukkerij Van der Let ☎ 0511 - 521106

Ontwerp voorblad:

Dhr. R. de Boer

Bezorg(st)ers:

Mevr. L. Bergsma
Mevr. A. van Dijk ☎ 471508
Mevr. A. de Haan ☎ 471361
Mevr. J. Hamstra ☎ 471824
Mevr. F. Jansma ☎ 471966
Mevr. S. Kooistra ☎ 472422
Mevr. M. Hoogterp ☎
Dhr. H. Poelstra ☎ 471970
Dhr. H. van der Veen ☎ 472168
Mevr. M. de Vries ☎ 471260
Mevr. A. Westerhof ☎ 472702

Bijdrage:

€ 15,00 per jaar

Bankrek.nr.:

NL54RABO 034.98.03.684

Kopij op papier voor de volgende "Paadwizer":

Inleveren voor of uiterlijk **donderdag 11 januari 2018, 18.00 uur** bij:

Sjoukje Kooistra, 't Heechsân 1A of bij:

Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19

Digitale kopij voor de volgende "Paadwizer":

Insturen voor of uiterlijk **donderdag 11 januari 2018, 18.00 uur** naar ons

emailadres: paadwizer@pgeastermar.nl



**Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2018!!**

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!!

**Met vriendelijke groet,
De redactie van de Paadwizer**

Voedselbank

Bedankt gevers. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het geven aan de voedselbank, het is een mooi succes en ze zijn er heel erg blij mee, zo kun je concreet je medemens helpen en het is zo simpel. Het inzamelen van de goederen is elke eerste zondag van de maand in de kerk voor en na de dienst, en de zaterdag ervoor kun je het brengen bij Elly en Michel van Holsteijn aan de E.M. Beimastrjitte 48, tussen 10.00 - 12.00 uur.

Artikelen die ingeleverd kunnen worden zijn:

Houdbare melk
Blikgroenten
Jam, pindakaas, hagelslag, margarine, e.d.
Koffie, thee, suiker
Blik vruchtencocktail
Appelmoes
Rijst, bloem, pannenkoekmix

Bruine bonen
Kapucijners
Snert
Soorten pasta (macaroni, spaghetti enz.)
Waspoeder
Shampoo, douchegel, douchezeep
Tandenborstels, tandpasta



STICHTING
VOEDSELBANK
TYTSJERKSTERADIEL

Tip: iets "luxe" in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet mogelijk is zoals chocola.
Voor meer info: www.voedselbankt-diel.nl of mienthalbe@hotmail.com

Meditatie

“de nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood”.

(bewerking van de meditatie uitgesproken tijdens de Kerstzang van het Friesch Dagblad in de Grote Kerk Leeuwarden in 2016)

Het lied “Daar is uit ’s werelds duist ’re wolken” vond ik als kind nooit zo heel mooi.

Het leek wel een mars op hele noten met van die ouderwetse zware taal. Over duistere wolken en de zwarte schaduw van de dood. Ik werd er niet erg vrolijk van.

Maar toch kwam dat lied elk jaar wel een of meerdere keren terug. Tijdens Advent en met Kerst. Ik kon er niet om heen. Maar het wende maar niet. Totdat het moment kwam dat het me raakte tot in het diepst van mijn hart.

En dat gebeurde in Amsterdam, toen ik daar werkte bij het Leger des Heils. Eén van de meest kleurrijke figuren die me altijd is bijgebleven is Malle Pietje. Zijn naam zegt het al; hij was ook een beetje een zwerver. Eigenlijk een zwerver voor God. Maar dan anders dan Corrie ten Boom.

Hij had altijd een hoedje op en een shaggie in zijn mondhoek. Elke dag deed hij - als was hij een echte chef- zijn ronde over de Wallen. Want hij verdiende zijn geld met het schoonmaken van verschillende bordelen daar. En op woensdag kwam ik hem altijd tegen. Want wij hielden daar dan, midden in de rosse buurt, vanuit onze kerkelijke gemeente een kerkdienst en een maaltijd voor buurtbewoners.

Als geen ander kende hij alle liederen uit zijn hoofd. Want hij hield van de Here Jezus, en ik ben ervan overtuigd; Jezus heeft een speciaal plekje in Zijn hart voor Malle Pietje. En als een echte dirigent stond hij elke woensdag weer met zijn malle hoedje voor dat grote koor van zwervers, junks, prostituees, en andere buurtgenoten.

En toen werd het weer december. Zuster Serafim, onze trouwe huis-non, struinde alle restaurants met tenminste 3 sterren af om de lekkerste hapjes. Het Americain, het Hilton, Astoria, Krasnapolski.... In haar grijze pij met zwarte kap versleet ze elk jaar een paar schoenen om een 7-gangen menu te ritselen voor tenminste 100 gasten. Week in week uit, dag in dag uit, was ze daar zo’n 2 maanden mee bezig.

Nog een zwerver voor God. Maar dan weer anders dan Malle Pietje.

En toen werd het Kerst. Met 100 buurtbewoners: verslaafden, daklozen, prostituees, en de nette burgerlijke mensen van onze kerk, vierden we Kerst. Natuurlijk, de klapper was het 7-gangen sterrendiner van zuster Serafim, maar eerst hadden we een echte kerstdienst met samenzang onder leiding van Malle Pietje. Het waren tenslotte geen bruine bonen waar we voor gingen bidden!

En zo verschillend als we waren, met elkaar vierden we de geboorte van onze Heiland Jezus Christus. En met elkaar zongen we ook weer “Daar is uit ’s werelds duist ’re wolken”. Dat lied op die marsmelodie met van die ouderwetse taal.

En voor ’t eerst viel me al op dat het de duisternis en de wolken wel genoemd worden, maar dat alleen als tegenstelling van het alles overwinnende Licht. Het is een lied van tegenstellingen. Over het licht dat is opgegaan in de duisternis. Over alle volken én over mijn ziel. Over de schaduwen van de dood en het morgenrood. Over de zonde en de genade. Over de schuld en de verzoening.

En die kwam binnen. Zonde, schuld en duisternis, dat was de wereld van de mensen om mij heen. Elk van hen droeg een triest en pijnlijk levensverhaal met zich mee.

Een onontwarbare kluwen van schuld en lot, hopeloos gevangen in de greep van het criminele circuit. Hopend op de duisternis die alles bedekt voor de volgende drugsdeal. Hunkerend naar het daglicht als eindelijk het rode licht weer even uitkan. Maar..... het ging niet alleen over de mensen naast mij en om mij heen.

Het lied ging ook over mij. Over ons allemaal.

Want wie van ons heeft er niet te maken met die duisternis?

Door dingen die je zijn overkomen, door teleurstellingen, door ziekte of verlies.

Of zomaar, vanuit een onbestemd gevoel. Je voelt je leeg, het geluk is uit je handen geglipt nog voordat je het wist, en nu zoek je naar een doel, een bestemming in je leven.

En toen trof het me als donderslag bij heldere hemel: de diepe betekenis van Kerst.

Over het licht der lichten dat is opgegaan in onze duisternis. Zoals Jesaja 9 daar eeuwen van te voren al over sprak:

“Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen”.

Zou het werkelijk zo zijn dat er licht is voor al die mensen die ronddolen in de duisternis? Dat alle duistere zaakjes aan het licht komen, dat al het peilloze verdriet verlicht wordt, en dat wij zelf aan het licht komen met de dingen waarin ik mezelf en anderen en God teleurstel en dan toch: gezien en geliefd zoals we werkelijk zijn? Het schitterende licht is het Kind dat kwam op deze wereld.
Wat heil, een Kind is ons geboren!
Geboren in een kribbe van hout,
gewonden in doeken.
God, die mens werd met de mensen,
om bij ons te zijn in onze pijn en in ons verdriet.
En die tenslotte is gestorven aan een kruis van hout.
Weer gewonden in doeken.
En dat allemaal om onze schuld en onze zonden weg te dragen.
Zodat wij thuis mogen komen bij de Vader.

En waarom? Waarom al die eenzaamheid en waarom al dat lijden? Waarom die 'vernedering' uit de hemel? Waarom zou je als God willen komen in een menselijk sterfelijk lichaam? Een lichaam dat vatbaar is voor ziekte en verval.
Omdat Hij zo verschrikkelijk veel van ons houdt. Ja, van al die zwervers voor God, de junks, de daklozen, de prostituees, de geslaagden in het leven, de rijke managers in hun Tesla's, de hipsters met hun I-phones, de vluchtelingen en de slachtoffers van aanslagen, van Malle Pietje en zuster Serafim, en ja, zelfs omdat Hij van mij houdt, de brave burgerlijke dominee.
Jezus is het licht van de wereld en Hij is gekomen om de mensen aan het licht te brengen, die in deze wereld ten onder dreigen te gaan. De kwetsbare en gekwetste mensen. De vermoedigen en verdwaalden.

De tonen van het valse elektronische orgeltje stierven weg, en het geroezemoes van 100 hongerige mensen werd luider. Het 7-gangen diner van zuster Serafim werd geserveerd. Een topdiner van de topkoks van de stad. Maar sterrendiner of niet, voor mij werd het een Kerst om nooit te vergeten. Ik had er een nieuw lievelingslied bij "Daar is uit 's werelds duist're wolken", maar oneindig veel belangrijker:
Ik had het Licht gezien, het Kind in de kribbe, de wereld was voorgoed veranderd.

Ds. M. Stougie - de Wit

Bij de diensten

Op **10 december** doen we een fleurige zangdienst met de Stins-band. Sjoukje van der Wal helpt ons die zondag een eind op weg. We lezen geen adventslezing, maar 1 Petrus 2. Een belangrijk hoofdstuk over wie we als gelovige zijn en hoe we in deze samenleving staan.

Op **zondag 17 december** de 3e advent zal de dienst verzorgd worden door het koor "Ta Gods Eare". Deze keer is er geen preek, maar in plaats daarvan zingt het koor het kerstoratorium "Een Nieuw Begin" van Johan Bredewoudt. Medewerking wordt verleend door: Corry Bakker-piano, Marie Hoogterp-dwarsfluit. En de tekst wordt gelezen door Wietske v.d. Zee. Het belooft een mooie dienst te worden.

Op **24 december** gaat ds. J. Kraan uit Burgum voor. 's Avonds in de Kerstnachtdienst gaat ds. Wim Stougie voor: wat gebeurt als je de stem van God hoort? Hoe kun je dan vol vertrouwen reageren? Meer info over deze dienst vindt u elders in deze Paadwizer.

Op **25 december** is ds. Fink onze voorganger. 's Middags, om 15.00 uur, is het Kinderkerstfeest.

Op **31 december** zal het gaan over de Lofzang van Simeon. Het is de ingetogen tegenhanger van de Lofzang van Maria. Ds. Wim Stougie is dan de voorganger.

Op **1 januari** is er een gezellige ontmoeting en een korte viering. Gemeenteleden doen daarvoor de voorbereiding.

Op **7 januari** gaat ds. Wim eveneens voor. Waarschijnlijk gaat het dan over het lied "Gij die alle sterren houdt" maar wie weet - het zijn immers aansluitende diensten - nemen we het lied van Maria wel bij de kop.

Op **14 januari** gaat ds. Martina voor. Wellicht pakken we dan de draad van de Eerste Petrusbrief weer op waarmee we op de Gemeentegroepgroepen bezig zijn.

Op **21 januari** staat er na de gewone dienst van 09.30 uur voor de derde keer een Meeting Point gepland. Deze begint om half 12. We komen in december nog bij elkaar voor een uitgebreide evaluatie van de beide voorgaande keren, maar we gaan zeker door! Houdt de aankondiging in de gaten!

Uit de pastorie

Zo na een bewogen Eeuwigheidszondag en een Paadwizer met maar liefst drie In Memoriams, beseffen we des te sterker dat de komende dagen van Kerst en van Oud en Nieuw voor velen onder ons heel moeilijk zullen zijn. Soms weten we ook maar slecht wat we moeten doen om die dagen voor hen iets te verlichten. Moet je wel een kerstkaart schrijven met "Prettige Kerstdagen" als je weet dat het alles behalve prettig is als je die dagen zonder je geliefde moet doorbrengen? Zelf hebben we veel gehad (en nog steeds) aan het boekje van Karin Kuiper "1001 dagen van rouw. Je mag me altijd bellen". Ze schrijft hoe moeilijk het is om na de dood van een geliefde het alledaagse leven weer te aanvaarden. Juist omdat mensen in rouw zoveel energie nodig hebben voor het rouwen, hebben ze voor het onderhouden van contact geen energie over. Als tips voor de omgeving geeft ze:

- Bel op
- Ga langs
- Spreek af
- Schrijf e-mails en kaartjes
- Neem de tijd om samen een kop koffie of een glas wijn te drinken

Verder geeft ze een lijstje voor het helpen met moeilijk dingen, zoals "Bedenk een aantrekkelijk plan voor feestdagen zoals Kerstmis". En de tip dat een weduwe/wedenaar zonder kinderen veel alleen is. Uitnodigingen voor een uitstapje of een wandeling o.i.d. worden zeer gewaardeerd (ook al komt het niet altijd uit)! Karin Kuiper is een jonge weduwe, maar veel van deze punten gelden ook voor mensen die alleenstaand zijn of gescheiden. Kerst is een echt familiefeest. Maar denkt u deze dagen ook eens aan die mensen die geen familie hebben of iemand missen. Met bovenstaande tips moeten we een heel eind kunnen komen met elkaar!

Wat de waarneming betreft: in de kerstvakantie zijn we een keer een nachtje weg, dan moet u de mobiel maar even proberen. Het grootste gedeelte van januari is ds. Fink afwezig vanwege een prachtige vakantie. Dat gunnen we haar en haar man van harte. In die periode is de pastorie het aanspreekpunt.

Tot slot wensen we u allen gezegende Kerstdagen toe en alvast een goede jaarwisseling. "Ga met God en Hij zal met je zijn".

Familie Stougie

Gespreksgroep voor twintigers (en ietsje jonger of ouder)



Zo rond je twintigste gebeurt er van alles in je leven. Nieuwe opleiding, studie, baan, relatie, los van thuis. Er zijn dingen die je meeneemt van je opvoeding en dingen die je (eindelijk) achterlaat. Als je gelovig bent opgevoed, dan is ook de vraag wat je daarmee gaat doen. Geloof je wel, of denk je, daar zou ik nog weleens over door willen praten?

Graag zou ik met jullie het gesprek aan willen gaan. Als je niet meer gelooft en misschien zoekend bent, of misschien wel als je erover denkt belijdenis te gaan doen. Het zou mooi zijn als we een tijdje met elkaar kunnen optrekken om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Heb je belangstelling, doe me dan een appje, dan zoeken we met elkaar naar een geschikte eerste avond ergens in januari.

Martina Stougie - 06 27357846

Film kinderpardon

Graag zou ik met u *Fleur op'e flecht* bekijken. Een indringende documentaire van een half uur over het kinderpardon, gemaakt voor Omrop Fryslân. Met een kop koffie of thee erbij praten we dan even door. U bent welkom op zondagavond 21 januari om 20.00 uur in het Jeugdthunk.

Ds. W.M. Stougie

In Memoriam

☆ 23 mei 2017

† 21 oktober 2017

Nieske van der Ploeg - Postma

*De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. (Psalm 23 - NBG 1951)*

Nieske Postma werd op 23 mei 1927 geboren in Surhuizum. Het gezin Postma telde negen kinderen: twee meisjes en zeven jongens. Vader en moeder Postma woonden samen met hun kinderen op een boerderij aan de Poesterwei in Surhuizum.

Toen Ids en Nieske op 25 mei 1950 trouwden, kwamen ze te wonen in Eastermar aan de Heidbuurtwei. Wat een vreugde was het, toen Nieske zwanger bleek te zijn en op 12 maart 1952 zoon Hepke werd geboren. Alles leek zo mooi, maar dit veranderde toen Hepke op 6-jarige leeftijd al suikerziekte bleek te hebben. De zorgen waren groot, want in die jaren was de gezondheidszorg nog lang niet wat het nu is. Ids en Nieske hebben heel wat tijd met hun zoon in het ziekenhuis doorgebracht.

Later verhuisde het gezin van de Heidbuurtwei naar de boerderij op het Heechsân. Wat was het geluk van Ids en Nies groot, toen Hepke met Rinske trouwde en de beide kleinzonen Ids en Bouke werden geboren.

Op 7 januari 2009 is Idsge van der Ploeg overleden en op 22 april 2017 zoon Hepke. De laatste maanden zijn voor Nieske erg zwaar geweest. In de nacht van vrijdag op zaterdag, 21 oktober, is Nieske zelf overleden in haar huis in de Nije Hoarnst. Op vrijdagmorgen, 27 oktober, hebben we afscheid van haar genomen in de Hege Stins.

Op de kist lag een knotje wol met breipennen, een beeld dat bij Nieske paste. Wat heeft ze veel bij elkaar gebreid en gehaakt. Altijd lag er een grote verscheidenheid aan knotten wol naast haar stoel.

De meest uiteenlopende kleuren en garens gleden haar door de vingers. De kleurigste maaxsel gingen naar Roemenië. In gedachten zagen we alle Roemeense kinderen met een kleurige trui van Beppe Nieske hier in De Hege Stins afscheid van haar nemen.

Net als de laatste breiwerken, die Rinske voor de dienst van afscheid nog heeft afgehecht, hebben wij het leven van Nieske van der Ploeg afgehecht met het lezen van Psalm 23. Haar hartslag volgde de woorden: De Heer is mijn Herder... In donkere nachten was deze Herder haar nabij. Hij voerde haar langs grazige weiden en zachtken aan waat'ren der rust. Nu mag ze rusten 'in 't huis mijnes Heren'.

Ds. F. F. Fink

In Memoriam

☆ 1 oktober 1933

† 12 november 2017

Jan Talstra

*Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
die hemel en aarde verenigt te-zaam. (JdH 33)*

Jan Talstra werd op 1 oktober 1933 geboren in Eastermar en heeft zijn hele leven in Eastermar gewoond. Hij was het zesde kind van Lieuwe Talstra en Trijntje Benedictus. Het gezin bestond uit 7 kinderen: 4 jongens en 3 meisjes. Jan was nog maar 11 jaar toen zijn moeder in de Tweede Wereldoorlog overleed. Dat was een groot gemis. In 1949 kreeg het gezin opnieuw een groot verlies te verwerken: broer Rienk stierf in de oorlog in Nederlands Indië.

Jan trouwde in 1962 met Tetje Maria Visser. Ze kwamen in het ouderlijk huis van Jan te wonen aan de E.M. Beimastrjitte. Eerst hadden ze een boerderij en later kreeg Jan een fouragehandel, een zaak in veevoer. Samen kregen ze twee meisjes, Fienke en Nynke. Eerst is Tet postkantoorhouder geweest, na de geboorte van de kinderen nam Jan dit van haar over. Na zijn pensionering verhuisden ze naar het Harstepad. Daar woonden ze tegenover de school. Als de kleinkinderen, Jelmer, Lycke, Tessa en Thijs op visite kwamen bij pake en beppe, mochten ze er op het plein spelen.

Op 19 juli jl. ging Jan naar Berchhiem. De bedoeling was dat het om een tijdelijk verblijf zou gaan, maar alles liep anders toen zijn vrouw Tet ernstig ziek werd en op 30 september overleed. Dit was voor Jan een hele schok. Tet was zijn anker, zijn basis. Zij zorgde voor de regel en de orde waar Jan zich goed bij voelde. Wat hadden ze op 30 oktober nog graag hun 55 jarig huwelijksfeest gevierd. Alles liep weer anders .

Op 12 november is Jan Talstra overleden. In de dienst van afscheid hebben we, net als bij Tet, opnieuw de trouwtekst gelezen: 'Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken (Ps. 37,5). Eveneens lazen we een gedeelte uit 'Leven met Toekomst' naar het laatste hoofdstuk van Deuteronomium, 'De dood van Mozes'. In Mozes mogen we onszelf zien. Zo gaan wij mensen allemaal een keer deze weg. We laten de drukte los, allerlei aardse dingen zijn opeens niet belangrijk meer. Om ons heen wordt het stil... en in die stilte zijn we tenslotte alleen met God,

Ds. F.F. Fink

In Memoriam

☆ 29 oktober 1939

† 24 november 2017

Roelof Annema

Op vrijdagmorgen 24 november overleed Roelof Annema in de leeftijd van 78 jaar. Groot was de schrik toen Roelof een hartstilstand kreeg 6 jaar geleden, maar hoewel hij leefde met een ICD, had hij daar geen blijvende schade van. Ernstiger bleek de diagnose van longfibrose te zijn die een jaar of 2 geleden gesteld werd. Steeds een beetje inleveren, steeds minder conditie, en steeds minder adem kreeg hij.

Dat was aangrijpend om mee te maken, zeker de laatste paar maanden. Eerst kwam er een traplift, toen een scootmobiel, maar eigenlijk ging het daarna vrij snel bergafwaarts en kwam het bed beneden in de kamer. Na een tijd was hij ook aan het bed en het zuurstofapparaat gebonden. Voor Boukje was het eveneens een zware tijd; ook zij was in feite gebonden aan de paar meter rond Roelof's bed door de zorg voor hem. Met behulp van de thuiszorg en vele lieve mensen om hen heen hebben ze dit thuis tot het einde vol kunnen houden.

Roelof kwam uit Leeuwarden. Als middelste in een gezin van drie jongens. Hij ging naar de Kweekschool en studeerde door in de Aardrijkskunde. In 1975 kwam hij met Boukje en hun 2 dochters Marjan en Roelien naar Eastermar. Roelof werd directeur van de Christelijke Nationale School aan het Heechsân. Hij was een echte schoolmeester; streng en rechtvaardig. Hij zag het tot zijn taak om rust te houden in de ploeg, te zorgen voor de goede sfeer, en dat ruzies tussen leerlingen bijgelegd werden. Hij was wijs en keek altijd even verder dan de eerste indruk. "Deugnieten deugen wel", zei hij dan. Naast de school heeft Roelof zich ook jarenlang ingezet voor de VV Eastermar -hij was daar zelfs erelid-, en in verschillende functies in de kerkenraad.

In de dienst van afscheid lazen we uit Prediker 3.

"Foar elk ding is in oere en foar alles ûnder de himel in tiid.

*Der is in tiid om berne te wurden en in tiid om te stjerren,
in tiid om te plantsjen en in tiid om de planten te roaien".*

Het was de tekst die Roelof zelf had uitgezocht. Zo was hij, zo nuchter als Prediker, niet opstandig, haast berustend, wijs, geen toestanden, geen drama's. Het boek Prediker wordt ook wel eens het klein evangelie genoemd; loop het eenvoudige geluk niet voorbij, veracht de kleine dingen niet, want ook daarin trekt God met ons op. Roelof was geen man van de grote woorden, van de geloofszekerheden. Dat "klein evangelie" paste hem wel. Hij was dankbaar voor de goede dingen die hem overkomen zijn: voor Boukje, zijn kinderen en kleinkinderen. Dankbaar als er iemand op bezoek kwam. Dankbaar voor de 78 jaar die hij mocht bereiken. En als het ging om de grote dingen van het geloof, wat hem te wachten stond na dit leven? Hij vond de verwoording ervan laatst in de krant en gaf me dat mee. Zo geloof ik dat ook, zei hij. En ik citeer: "Ik geloof dat ik in mijn leven in de handen van God ben, en in mijn sterven in deze goede handen zal blijven. En voor de rest maak ik me er niet druk om".

We geloven dat Roelof nu veilig is in de handen van God. Dat dit geloof tot troost mag zijn voor Boukje, de kinderen en de kleinkinderen.

Ds. M. Stougie - de Wit

Bloemen als groet

29-10: Mevr. B. Brouwer-Leenstra
05-11: Fam. R. Huisma
12-11: Fam. G. van der Wal
19-11: Dhr. D. Keizer
26-11: Dhr. A. Jagersma



Verjaardagen in de maanden december en januari

23-12:	Dhr. F. Hamstra	85 jaar
23-12:	Mevr. M. Kempenaar-Tinga	83 jaar
24-12:	Dhr. J. Couperus	81 jaar
24-12:	Dhr. R. Algra	80 jaar
25-12:	Mevr. D. Algra-van der Veen	80 jaar
30-12:	Mevr. F. van Leeuwen-Hellema	75 jaar
06-01:	Dhr. K. Roorda	81 jaar
06-01:	Mevr. A. Algra-de Boer	78 jaar
08-01:	Mevr. B. Brouwer-Leenstra	88 jaar
13-01:	Mevr. S. de Vries-Hansma	84 jaar
16-01:	Dhr. H. Bergsma	81 jaar



Allen van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubileum

De komende periode hoopt het volgende echtpaar hun huwelijksjubileum te vieren:

Op 17 december zijn **Marco en Jetty Land**, Schoolstraat 1A, 12,5 jaar getrouwd,

Bruidspaar van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!



Geboortebericht



*Je hebt twee kleine handjes
Geef ons er allebei één
Dan leiden wij je rond totdat je zegt
"Ik kan het wel alleen"*

Op 7 november 2017 is geboren: **Willem Aiden**, roepnaam Aiden.
Zoon van Hendrik Jan en Lotte.

Gemeente zijn en privacy /Afkondigingen

Als gemeente voelen wij ons verbonden met elkaar en dit laten wij o.a. zien bij blijde en droevige gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden. Deze gebeurtenissen delen wij met elkaar in de Paadwizer. Wilt u niet dat u in de Paadwizer vermeld wordt, geef dit dan schriftelijk door aan de scriba. Het komt wel eens voor dat een geboortebericht niet in de kerk afgekondigd wordt.

De afspraak is dat als de scriba een geboortebericht ontvangt dit de daaropvolgende zondag tijdens de dienst gemeld zal worden. Wilt u dat er op zondag iets wordt afgekondigd dan kunt u dat voor donderdag 18.00 uur mailen naar het volgende mailadres scriba@pgeastermar.nl

Gebedskring

Wanneer : Op woensdag 20 december 2017 en op 3, 17 en 31 januari 2018
Waar : In de consistorie
Hoe laat : 19:00 - 19:45 uur

Samen lezen we uit de Bijbel, we zingen een paar liederen en bidden samen voor wat ons bezig houdt aangaande onze gemeente en wat nog meer belangrijk is. Dat alles brengen we graag bij God.



Adventsretraite

In de veertigdagentijd hebben we een retraite gedaan aan de hand van Ignatiaanse spiritualiteit. Kortweg komt dat neer op stil-zijn, luisteren naar de bijbeltekst die voor je ligt en letterlijk van Hogerhand licht over een bijbeltekst krijgen. Voor sommigen van ons heeft dat heel goed gewerkt en ik ben ook onder de indruk van wat onze kerkruimte ons biedt: stilte en verdieping. Daarom ook in de adventstijd weer een reeks: een moment van stilte op 7, 14 en 21 december. Telkens om 19:30 uur in de kerkzaal. Er ligt dan een bezinningsblad voor u klaar. De andere dagen van de week kunt u thuis ook meedoen via www.ignatiaansbidden.org.

Ds. W.M. Stougie

Kerstviering met broodmaaltijd



Uitnodiging:

Het is mooi om de geboorte van de Here Jezus met elkaar te vieren. Daarom wordt er op **woensdag 20 december 2017** vanaf 16.30 uur een kerstviering met broodmaaltijd georganiseerd in "De Hege Stins" te Eastermar.

We beginnen de middag met de viering en sluiten af met een broodmaaltijd. De tafels worden feestelijk gedekt en we zorgen ervoor dat er voor iedereen wat lekkers is. Aan de hand van de beamer bepalen we onze gedachten bij de viering. We zingen met elkaar, luisteren naar gedichten en muziek. Ook een verhaal ontbreekt niet. Daarnaast is er volop gelegenheid voor een praatje. U bent/jullie zijn van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen.

Graag willen we weten hoeveel mensen we kunnen verwelkomen. Daarom vragen wij u/jullie, om u/jullie op te geven bij Janke Hamstra en/of Inez Westland. Dit kan via onderstaande telefoonnummers of via de mail. Wilt u dan ook doorgeven of u een dieet heeft of dat u voorzien bent van vervoer of dat u graag opgehaald wilt worden.



U kunt zich uiterlijk opgeven tot dinsdag 12 december 2017 bij:

- Janke Hamstra : ☎ 0512 - 471824 / jankehamstra@gmail.com
- Ineze Westland : ☎ 06-10040512 / inezw1976@hotmail.com

Hartelijke groet,
Janke Hamstra
Inez Westland

Uitnodiging kerstnachtdienst 2017



Ook dit jaar willen we iedereen weer van harte uitnodigen voor de kerstnachtdienst op zondag 24 december. Het thema is dit jaar 'vol vertrouwen' en er zal muzikale medewerking worden verleend door het Joost Wiersma Korps.

Vanaf 20.15 uur staat koffie, thee en chocomel klaar in de Hege Stins en klinken er kerstliederen bij de levende kerststal.

De dienst begint om 21.00 uur. Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor SamenLoop voor Hoop Eastermar. Graag tot dan!

Missionaire Team Eastermar

Kinderkerstfeest 2017

De voorbereidingen voor het Kinderkerstfeest op 1^e Kerstdag zijn weer in volle gang. De projectgroep is er al in geslaagd om leuke stukjes en liedjes uit te zoeken voor alle groepen en de "boekjescommissie" heeft alweer mooie leesboekjes voor alle kinderen gevonden. Net als vorige jaren krijgen alle basisschool kinderen na afloop van het Kerstfeest een tasje met een sinaasappel, chocoladereep en het boekje. Want ja, dat is de traditie. De traditie van de boekjes wordt zo langzamerhand gekoppeld aan een andere traditie: de jaarlijkse enveloppenactie. Deze enveloppenactie heeft tot nu elk jaar voldoende geld opgebracht om de kosten van het Kerstfeest te dekken. Wij (de leiding van de Kinderkerk en de kerkrentmeesters) willen daarom graag weer een beroep doen op u, als ouders, pakes en beppes of andere belangstellenden.



ENVELOPPENACTIE:

In deze Paadwizer treft u wederom een envelop aan. We doen het dit jaar een beetje op een ander manier, u mag uw gift in de envelop doen en nog steeds inleveren bij Dieuwke Lok t Hôf 47. De envelop kan ook nog meegenomen worden naar de kerk, bij de deuren staan nu kinderen met de doos waar de envelop in kan, mocht u de envelop nu zijn vergeten geen punt, alle donaties zijn welkom. Bovendien kunt u een gift ook direct overmaken op onze bankrekening NL62RABO0349813337, t.n.v. KINDERKERK Eastermar. Alvast heel hartelijk dank namens de leiding van de Kinderkerk. Uw bijdrage wordt goed besteed, zo maken wij er samen een mooi Kersfeest van.



Oproep:

Hierbij willen wij alle kinderen oproepen om de komende zondagen zoveel mogelijk naar de Kinderkerk te komen zodat wij met een complete groep kunnen oefenen.

UITNODIGING VOOR HET KINDERKERSTFEEST:

Wanneer : Eerste Kerstdag, maandag 25 december
Waar : Kerk "De Hege Stins"
Tijd : 15.00 uur

Namens de leiding Dieuwke Lok

Passage

Beste Passagevrouwen,

Gezamenlijke Adventsviering met de Vrouwen van Nu:

Wanneer : Donderdag 14 december 2017
Tijd : **17.00 uur!!!**
Waar : De Hege Stins. Er staat een broodmaaltijd op het programma.

We beginnen het nieuwe jaar met de traditionele **nieuwjaarsgroet**.

Wanneer : Dinsdag 9 januari 2018
Tijd : **Vanaf 09.30 uur**
Waar : Bij Loltsje van der Zee thuis (Schoolstraat 10)

Jaarvergadering. Deze avond zal verzorgd worden door eigen leden! Kom allemaal!!!

Wanneer : Donderdag 25 januari 2018
Tijd : 19.45 uur
Waar : De Hege Stins

Alvast voor in de agenda:

Wanneer : Donderdag 22 februari 2018
Tijd : 19.45 uur
Waar : De Hege Stins

Spreeksters : Mevr. G. Spijkerman en mevr. R. Boer uit Leeuwarden. Zij vertellen over suicide. Mevr. Boer heeft hier een boek over geschreven dat gekoppeld is aan het persoonlijke verhaal van mevr. Spijkerman.

Iedereen is van harte uitgenodigd, ook gasten zijn altijd welkom!!



Passage
christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging

Vriendelijke groet, Bestuur Passage

Ontmoetingsavond/Groothuisbezoek

“Bezinning over onze beleving en viering van het Heilig Avondmaal”

Een aantal jaren terug hadden we in de wijken de zogenaamde groothuisbezoeken. De organisatie daarvan is echter nogal tijdrovend en de opkomst maar matig. Vandaar dat we al een aantal keren het over een andere boeg hebben gegooid. We komen samen in de Hege Stins; u heeft 2 data waartussen u kunt kiezen om te komen en dan zijn alle wijken door elkaar. Zo spreekt u ook nog eens iemand anders! Eigenlijk is er dan dus sprake van één heel groot groothuisbezoek. Op deze avond komen 3 belangrijke aspecten van het samen gemeente-zijn aan bod: ontmoeting, bezinning en onderling pastoraat.

Donderdag 25 januari of woensdag 7 februari:

- 19.45 uur : Inloop met koffie en thee
- 20.00 uur : Inleiding, gesprek in groepjes, pauze, gesprek
- 22.00 uur : Afsluiting

Het thema van deze avonden zal zijn: de beleving en viering van het heilig Avondmaal. Vorig najaar is er op de generale synode gesproken over het avondmaal. De notitie “De maaltijd van de Heer” is aanvaard met de bedoeling de bezinning en het gesprek erover in de gemeenten te stimuleren. Dit heeft alles te maken met de ervaring dat niet alleen in Eastermar, maar in veel gemeenten de viering van het Avondmaal onder druk staat. Wat betekent het Heilig Avondmaal eigenlijk? Welke plek heeft het in de gemeente? Waarom beleef ik er zo weinig aan? Waarom blijven mensen weg? Dat zijn zo wat vragen die dan naar boven komen.

We willen met elkaar op een ontspannen manier in gesprek over onze eigen beleving (of het gebrek daaraan), en gaan na de pauze kijken welke vormen van vieren er zijn en wat ons daarin aanspreekt of juist belemmert. Graag nodig we daarom uit om op een van beide avonden aanwezig te zijn. We hopen op een grote opkomst, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk meelevend. Mede namens de ouderlingen en de pastoraal medewerkers,

Ds. Martina Stougie

‘Sosjaal miel’ - Eastermar

‘Sosjaal Miel’ oftewel ‘Samen eten wat de pot schaft’ is een initiatief bedoeld voor iedereen in Eastermar om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten.

Het Lokaal Loket organiseert met Maaltijdservice Eastermar maandelijks een ‘Sosjaal Miel’ in Eastermar: Elke tweede maandag van de maand in de kantine aan het Hôf bij de sportterreinen. Voorafgaande aan de maaltijd is er gelegenheid om gezellig een kopje koffie of thee te drinken. Vanaf 10:30 uur staan de deuren open en om 12:00 uur gaan we aan tafel. Bij deze Open Eettafel kan iedereen aanschuiven voor een schappelijke prijs, dit alles wordt begeleid door enthousiaste vrijwillig(st)ers. De warme maaltijd komt van Maaltijdservice Eastermar en is vers gemaakt in eigen keuken. Er wordt een lekkere Hollandse pot geserveerd. Het enige wat u hoeft te doen is uiterlijk 1 week van tevoren doorgeven bij het Lokaal Loket dat u op de betreffende dag komt eten. Er wordt dan op u gerekend. Betalen doet u op de dag zelf. De kosten bedragen € 5,- per persoon (excl. evt. drankjes).

Voor overige vragen of vervoer:

- Tel : 06-15626399 (tussen 09:00 -12:00 uur)
- Mail : loketeastermar@gmail.com

Volgende data sosjaal miel:

- Maandag 11 december 2017
- Maandag 8 januari 2018



Student en stad en kerk

Zo af en toe neem ik de verhuizingen en andere wijzigingen in de ledenadministratie door. En het kon niet anders dan dat het in de voorbije periode ging over de jonge gemeenteleden die zijn gaan studeren en op kamers zijn gegaan. Natuurlijk eerst en vooral een inspirerende en mooie studententijd gewenst. Maak er wat moois van! En verder: benut deze tijd ook om je te bezinnen. Waar ben ik thuis? Wat geloof ik van God? De kerken in de stad (zeker in het centrum) zijn daar erg op ingericht! Ga er zeker eens kijken en horen! Eventueel kun je ervoor kiezen om in deze periode de band met je thuiskerk te houden. Dan moet je even een berichtje doen. Tenslotte: als je het leuk vindt om je stad te showen, komen Martina of ik graag langs.

Ds. W.M. Stougie
06 25 560 980

AZC Vrouwenochtend

1x in de maand op vrijdagochtend is er een prachtige ochtend in De Hege Stins; het is dan AZC vrouwenochtend. Een groep vrouwen uit Eastermar verzorgt deze ochtend samen met Tietsje Wiersma van Stichting Gave. De vrouwen van het AZC (en hun jonge kinderen) worden opgehaald uit Burgum en in De Hege Stins ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. We verzorgen een overdenking, zingen, praten en delen met elkaar. Na de overdenking gaan we knutselen, bakken, dansen, houden we een kledingbeurs, noem maar op. De ochtenden zijn gezellig, ontspannen en waardevol. **Wees welkom!!** (alleen voor vrouwen ☺).

Nieuwe vrijwilligsters zijn altijd welkom! En ook zoeken we iemand (of samen) die op de kinderen (0 - 4 jaar) wil passen.



De data voor dit seizoen zijn (elke vrijdagochtend en (meestal) in de Hege Stins):

15 december	23 maart	15 juni
26 januari	20 april	13 juli
23 februari	18 mei	

Hartelijke groet namens alle vrijwilligsters:

Alexandra Dantuma 0512-472228; h.dantuma@live.nl;
Jantsje v.d. Veen 0512-471486; jantsje.vanderveen@gmail.com
Wytske Zandstra 0512-472254; wytske.zandstra@upcmail.nl

Jaarlijkse oliebolactie

Wanneer : Zaterdag 30 december 2017
Waar : Hege Stins
Hoe laat : Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie en een praatje

Wij verkopen overheerlijke olieballen en appelflappen van bakker Vliegendehond uit Wolvega! De olieballen kosten € 8,00 per 10 stuks (met of zonder krenten) en de appelflappen € 1.50 per stuk.

Bestellen kan **t/m woensdag 27 december** en is aan te raden. Om uw bestelling door te geven is een mail naar froukje_wobbles@hotmail.com of telefoontje 0512-471898 voldoende. De opbrengst van de oliebolactie is bestemd voor de kerk.



Kerstactie Famtofam



Wist u dat het mogelijk is om in december iets extra's te doen voor de kinderen in Armenië? Het is namelijk een goede gewoonte van Famtofam om alle gesponsorde kinderen in Armenië met kerst van wat extra's te voorzien. Daarom maakt de stichting in december elk jaar een extra (maand)bedrag per kind over om ervoor te zorgen dat de gezinnen daar ook iets extra's hebben met kerst al blijft ook dat "een druppel op de gloeiende plaat". Veel sponsoren zijn bereid om hier aan mee te doen. Niet alle sponsoren zijn echter in staat deze actie te steunen. Daarom betekent dit voor Famtofam dat hiervoor extra middelen geworven moeten worden. Momenteel worden 245 kinderen in Armenië door Famtofam gesponsord. Wanneer elk kind een extra maandbedrag (€ 15) zou

krijgen houdt dat in dat hiervoor € 3.675 extra nodig is om dit voornemen ten uitvoer te brengen. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van stichting Famtofam (NL 62 RABO 0392 3257 21) onder vermelding van "Kerstgift". Alvast hartelijk dank namens alle kinderen.



Stuur eens een (Famtofam) kaartje

De tijd van kaartjes versturen komt weer met rasse schreden dichterbij. Wellicht is het u al opgevallen dat sinds een paar weken een stander met prachtige 'zelfgemaakte' kaarten staat opgesteld in De Hege Stins. Deze kaarten kunt u kopen á € 1,50. Er hangt een collectebus aan de stander waarin u het geld kunt deponeren. Deze kaarten zijn gemaakt door Nelleke Roefsema. De opbrengst komt ten goede aan Famtofam. Alvast onze dank.

Elle Hoekstra

Met een groet van de PKN gemeente Eastermar

Met dit opschrift schrijven we elke zondag een kaartje. Vervolgens worden er vele namen genoteerd op de kaartjes. Meestal gaat het in overleg voor wie de kaartjes zijn. Op 29 oktober had ik het voorstel om mevr. I. Oosterhof een kaart te sturen. Na de kerkdienst heb ik deze kaart meegenomen en de volgende dag een bezoekje bij haar gebracht op 't Hofje in Berchhiem. Bij binnenkomst zat ze niet op het dagverblijf, maar deze keer op haar slaapkamer. Ze glunderde toen ik binnenkwam en zei tegen me: "mooi dat je er bent". Ik heb haar de kaart gegeven en alle namen voorgelezen. Ze knikte en zei: die ken ik ook en die... Prachtig vond ze dit en geëmotioneerd hield ze de kaart in haar hand. Ja, vertelde ik, het was ook Bijbelzondag en we hebben een mooie dienst gehad. Ook zongen we nog een oud lied uit Johannes de Heer. Dit lied heb ik met haar gezongen. Het was een bijzondere ervaring. Zo zie je maar weer wat een kaartje kan betekenen.

Tine Hoekstra - Twijnstra,

Bedankjes

Hallo allemaal,

Heel hartelijk dank voor de vele kaarten en ook de prachtige bloemen die me gestuurd zijn. Het heeft me erg goed gedaan. Inmiddels ben ik al aardig gewend en ontmoet geregeld aardige mensen. Ik houd me maar vast aan wat in de BGT bijbel ps. 23 staat en dan komt alles goed!

Hartelijke groet,
Bep van Veen

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, bloemen, kaarten etc. die ik kreeg rond mijn operatie en daarna. Zoveel oprechte belangstelling van alle kanten heeft Kees en mij goedgegaan!

Met vriendelijke groet,
Geke Proper

Bloemschikgroep



Met spoed gezocht !!!!!

Wij zoeken nieuwe enthousiaste leden voor de bloemschikgroep. Als groep zorgen wij ervoor dat er elke zondag een bos bloemen of een bloemschikking in de kerk staat. Dit bij toerbeurt.

Voor vragen en aanmelden kun je mij bellen. Of één van de andere bloemschikkers natuurlijk.

Elly van Holsteijn 472416

Tsjerkepaad 2017

Tijdens Tsjerkepaad 2017, in de maanden juli en augustus op zaterdagmiddag, hebben ongeveer 50 personen de Hege Stins bezocht. Er zijn altijd veel complimenten voor de expositie, de orgelmuziek op sommige middagen, en de kleurige inrichting van de oude kerk die zo mooi in het heden is gebracht. Dank zij de vrijwilligers die rond leiden en wat kunnen vertellen over de geschiedenis van de kerk is dit mogelijk.

Mocht u belangstelling hebben om ook een keer in deze zomerperiode als vrijwilliger in de Hege Stins te zijn, dan kunt u zich opgeven bij de scriba's Nico en Tine Hoekstra, e-mail:scriba@pgeastermar.nl.

Top-2000 dienst

Tussen kerst en oud en nieuw kunt u weer luisteren naar de Top 2000: de tweeduizend meest geliefde nummers uit ongeveer zestig jaar popmuziek. In diezelfde week worden overal in het land Top 2000-kerkdiensten gehouden. In Eastermar hebben we ervoor gekozen om de Top 2000-dienst over de jaarwisseling heen te tillen.



Zondagmiddag 11 maart 2018 bent u vanaf 16.30 uur harte welkom in De Hege Stins. Onze 'huisband' brengt dan de 10 favoriete nummers van de inwoners van Eastermar ten gehore. We kunnen alvast verklappen dat het 10 prachtige nummers zijn! We nodigen u graag uit voor deze bijzondere dienst: om te luisteren, mee te zingen en elkaar te ontmoeten. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Missionair Team Eastermar

Tentoonstelling

Schapen, schapen en nog eens schapen.



Momenteel treft u in De Hege Stins in de vitrines (en ook daarbuiten) schapen en nog eens schapen aan. Het zijn er wel 300! En al deze schapen behoren tot de kudde van Jantsje Hoekstra. Al vanaf 2005 verzamelt zij schapen. En dat is een groot succes. Want je treft vele soorten en maten schapen aan, waar je ook bent op deze aardbol. En ze komen dan ook van over de hele wereld naar Eastermar. Want veel mensen weten dat Jantsje ze verzamelt en dan gebeurt het regelmatig dat iemand van een buitenlandse reis (maar ook van binnenlandse reizen) een schaapje meeneemt

voor haar verzameling. En zo groeit de collectie gestaag.

Bij de meeste van deze schapen hoort een verhaal. Een verhaal dat hóórt bij het betreffende schaap of een verhaal wat door Jantsje aan een schaap wordt toegedicht. Maar soms hebben deze verhaaltjes ook een boodschap. Jantsje is gevraagd de komende tijd haar schapen ten toon te stellen in De Hege Stins en dat dat doet ze met veel plezier. Met zoveel plezier zelfs dat ze de gelegenheid heeft aangegrepen om er een kerstverhaal over te maken. Benieuwd naar het kerstverhaal lezen? Lees het elders in deze Paadwizer.

Elle Hoekstra

It hoantsje fan Barcelos



Rom foar de 80e jierdei fan Marie v.d. Veen gean ik as pastoraal meiwurker mei in blomke nei har ta yn 'e Nije Hoarnst. Ik bin der rom foar har jierdei want Willem en ik ha in reiske nei Portugal yn gedachten. Marie en Tjalling fertelle oer de bern. Oer dochter Renettha dy't mei har man Klaas yn it hûs fan Bep v.d. Veen op it Heechsân kaam te wenjen en dochter Alie dy't noch altyd mei man en twa dochters yn Portugal wennet. Eartiids hie ik as beukerliedster fan 'Bernehiem' Alie yn 'e klasse. Dus is it fansels sa logysk as wat dat ik it adres fan Alie, âldlearling, mei krij. Wa wit geane wy dy kant wol út.

Koark-iken, sinasappelbeammen: Portugal is prachtich. En as we by Alie en George binne, kinne wy wer gewoan Frysk prate! Alie lit ús har apparteminten sjen dy't fakânsjegongers hierre kinne. Ien dêrfan mei útsicht op see! En se wiist ús it moaiste kampearplak yn 'e buert. Alie's heit, Tjalling, sil ek meikoarten syn jierdei fiere kinne en ik freegje Alie oft ik wat oars as in blomke foar him meinimme kin. Alie wit wol wat.

It is in pear wiken letter: Tjalling v.d. Veen kriget syn presintsje yn Portugeesk pakpapier. "Dát fyn ik moai!" seit er wylst er it hoantsje fan Barcelos yn hannen nimt. It kleurich beskildere hoantsje út de bekendste leginde fan Portugal, stiet symboal foar ûnmjitlik gelok, yntegriteit, eare en betrouwen. *Fan de Protestantske Gemeente fan Eastermar* ha ik op de kaart set.

Ik sykje om de betsjutting fan it hoantsje op ús eigen tsjerketoer. Der binne ferskillende ynterpretaasjes. De moaiste fyn ik dat de hoanne kraait as de sinne opkomt by it begjin fan de dei. Sa kin de hoanne beskôge wurde as teken fan in nij begjin.

Ineke van der Heide

It ferhaal fan de kryststâl en de hoeder

Kryststâl: "It wie yn 2005. Ik, de kryststâl, lei yn in hoekje op de rommelmerk. Ik wie ôfdankt, útwenne en in bytsje stikken en net mear fan dizze tiid. Mar op in goede dei barde it: der kaam ien dy't my seach en mei nei hús naam.

De keaper hie gjin romte mear foar in krystbeam mar noch wol foar my, in kryststâl. Ik hie oan in beskieden plakje genôch: de krêbe mei Jezus en de figuerkes fan Jozef en Maria wienen yn ferhâlding ek net grut; de wizen mei har kamelen en geskinken en de os en de ezel moasten fansels ek in plakje ha, want dy spilen in belangrike rol. De hoeders wiene der ek noch mar de skiep wiene weiwurden yn de rommel op de merk. Nei't de nije eigner my mei wat hout, spikerkes, moas en ljochtsjes oplape hie, krige ik in hiel moai plakje yn de keamer. En der wiene wol gauris in pear berne-eachjes om nei my te sjen en dat fûn ik hiel fijn. Ik koe wer besjen lije.

Jim soene sizze dat ik no wer hiel gelokkich wêze soe, mar dat wie sa net. Want de skiep, oh, wat miste ik de skiepkjes! Myn tafriel wie net kompleet sûnder skiep en dan binne je net gelokkich. Mar skiepkjes binne der dochs rûnom op dizze wrâld, soe men sizze. En sa wie it: der ferskynden earst in stik of seis, sân, mar as der ien skiep oer de daam is folgje der mear. En no, yn 2017, binne der safolle skiep, in hiele kudde! Ik bin it sicht dêrop suver kwyd, dus dêr sil de hoeder jim oer fertelle."

Hoeder: "Ja, ik bin de hoeder fan dizze keppel skiep. Dy't ik op 'e earm ha wie fuortrûn mar ik ha him wer fûn gelokkich. En ik sil no goed op him passe. Foar my hawwe skiep in gesicht. En in ferhaal. Skiep binne foar my as it folk fan dizze ierde dêr't ik op passe moat en asto de kudde op dizze wize beskôgest wurdt it al oars.

Wy, de skiep en ik, krigen in útnûging fan de tsjerke om yn de fitrine te stean. Dat wie geweldich, mar wy binne mei ús trijehûnderten, soe dat kinne? 'Nee', waard der sein, 'dêr is gjin plak foar.' Gjin plak? Wêr haw ik dat earder heard, gjin plak! Sa'n grutte tsjerke en dan gjin plak? Mar der wie gjin ferwin op: 'Aanst moat de krystbeam der yn en der moatte koaren sjonge en it bernekrystfeest moat ek fierd wurde... oars wol hear, mar yn desimber is it o sa drok yn tsjerke. De fitrines binne leech, dêr moatte jimme yn.'

Dan moat it mar oergean, want hokker skiep moat ik dan thúslitte? Ik hâld fan allegearre likefolle. De lytse lamkes ha my allegear noadich en ik har. Der binne in pear mei sloppe fuotten, dy kinne amper stean, dy moatte yn alle gefallen mei. Dy kinne wol wat ekstra oandacht brûke. Der binne ek guon dy binne net sa moai, dy falle hiel faak bûten de groep en wurde ek wolris pleage. Mei dy skiepkjes bin ik hiel wiis dus dy moatte ek mei.

En dan al dy skiep dy't út it bûtenlân komme, en dat binne der nochal wat. Der steane ek in pear út Armenie by en dy moatte ek fan herte wolkom wêze yn ús moaie tsjerke. Oan it hier en de kleur is hiel goed te sjen dat it bûtenlanners binne, mar se steane fredich tusken de wite Fryske dykskiep en ite itselde gers en binne my like leaf.

It docht my as hoeder o sa goed dat se goed meielkoar kinne. Dan is der noch in keppeltsje skiep dat finzen sit en dy moatte it sicht op de stâl net ferlieze, oars litte se de moed sakje en dat wol ik net op myn gewisse ha. En sa binne der noch in hiel soad oare, elk mei syn of har eigen ferhaal. Miskien liket jo ferhaal wol op dat fan dy skiep...

Gelokkich binne der ek in soad fleurige skiep yn myn kudde. Dy ha net folle problemen en jouwe kleur en fleur oan de groep. Ek dy moatte mei, oars fine de oaren der neat oan. En dan is der ek noch in hiele koer mei skiep dêr't mei knuffele wurde kin. Dy binne hiel sacht en leaf en wolle o sa graach ris by de bernetsjerke sjen oft der ferlet is fan leafde en waarmte. No hoopje ik mar dat der in plakje foar ús frijmakke wurdt want om allinnich mar yn in fitrine te pronk te stean, dat is net wat ik yn gedachten ha.

Gelokkich rint it goed ôf: der komt in moaie tafel yn it gebou en dêr passe wy allegearre op. Der hoecht net ien fan myn skiep thús te bliuwen. Iderien kin ús dan goed besjen en der syn eigen ferhaal by meitsje. Sis no sels, it folk fan dizze ierde hat in soad ferlet fan wat omtinken. Dat jildt foar skiepkjes mar ek, en benammen, foar ús neisten. Tichtby en fierôf."

Oant sjen!!

De hoeder
(Ik hoopje foaral in soad berne-eachjes te sjen.)

Het koolmeesje van Jouke Hoekstra

De afgelopen tijd was er veelvuldig een koolmeesje te zien bij het raam van mevrouw. Dit dagelijkse beeld vond mevrouw prachtig en elke keer begroette ze het diertje hartelijk. Afgelopen weekend overleed mevrouw en vandaag nam de familie afscheid van haar. Tijdens de voorbereidingen voor de condoleance en de afscheidsdienst in de kerk, vertelde de koster ons dat we niet moesten schrikken, want er fladderde een vogeltje rond in de kerk. "Is het een koolmeesje?" vroeg de schoondochter. "Ja", antwoordde de koster enigszins verbaasd. "Die komt afscheid nemen van onze mem en beppe", zei de schoondochter. Op een gegeven moment liet het vogeltje zich aan ons zien. Aan het fladderen kon je zien dat het beestje enigszins verzwakt was en steeds het licht opzocht bij het raam. Omdat ik een dierenvriend ben, appte ik een familielid met de vraag of hij na de dienst zou kunnen komen met een netje, zodat het vogeltje de vrijheid weer terug zou kunnen krijgen. Dat kon, hij zou na de dienst een kijkje nemen en proberen het diertje te bevrijden.

Bijna aan het einde van de dienst ontwaarde ik het vogeltje weer, zittend op de kroonluchter voor het orgel. Ik maakte er een foto van. Na afloop van de dienst verzorgden de twee kleinzonen de uitgeleide van hun beppe uit de kerk. En terwijl ik voor hen liep, keek ik omhoog en zag het vogeltje nog steeds op dezelfde plek zitten. Toen wij onder de kroonluchter doorliepen, gaf het koolmeesje als laatste groet nog een poepje mee, precies in de nek van de kleinzoon. De familie keek omhoog en zei zacht: "Zie je wel, het koolmeesje neemt afscheid van onze mem en beppe" ...



Terwijl de stoet de rouwkoets volgde over de statige laan naar de begraafplaats, arriveerde mijn familielid bij de kerk. De koster had ondertussen de gordijnen in de kerk gesloten en de deuren geopend, in de hoop dat het beestje de weg naar het licht zou vinden. Na een zoektocht in de kerk was het koolmeesje niet meer te vinden. "Die heeft vast de weg naar buiten gevonden", zei de koster. Nadat de gordijnen weer geopend waren en alles weer goed zichtbaar was in de kerk, zagen ze het vogeltje weer het koolmeesje lag met de pootjes omhoog, op een kussentje, op de bank onder de kroonluchter ... Zie je wel, het koolmeesje nam afscheid van mevrouw, en reisde haar daarna achterna, op weg naar het licht ...

(Gekopieerd van de facebooksite van Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra)

Jouke Hoekstra

Oppasdienst

In overleg tussen Kerkenraad en de leiding van de kinderkerk hebben we besloten dat er vanaf 1 januari 2018 geen vaste oppas meer is. Het afgelopen jaar waren er nog maar 2 kinderen die regelmatig bij de oppas kwamen. Deze twee kinderen zijn inmiddels (bijna) vier geworden en gaan dus nu naar de kinderkerk. Daardoor zijn we helaas genooddaakt om deze maatregel te nemen. We kunnen de oppassers niet voor niks laten komen, wat het afgelopen jaar regelmatig gebeurd is. Maar natuurlijk moet er op de achtergrond wel oppas aanwezig zijn mocht er vraag naar zijn. De bedoeling is dan om iemand spontaan uit de kerk te vragen die dan gaat oppassen. Wel ga ik nog oppas regelen voor bijzondere diensten. Mocht u hierover nog vragen of suggesties hebben, dan hoor ik dat graag. Ik blijf namelijk het aanspreekpunt van de oppasdienst. Mijn email-adres is jannie.elverdink@ziggo.nl

Jannie Elverdink

Rommelmarktcommissie

20 jaar geleden hebben we ons als commissie bij de vrouwenvereniging aangesloten. Jarenlang hebben we vele artikelen verkocht tijdens de bazaar. Dit was een mooie tijd. Maar toen de bazaar niet meer goed liep hebben we besloten om een rommelmarkt te organiseren. We konden een beroep doen op vele vrijwilligers. Met de opbrengst hebben we een bijdrage geleverd aan verschillende projecten voor de kerk. Maar aan alles komt een eind en na 20 jaar hebben we besloten om er een punt achter te zetten. We kijken met veel plezier terug op deze tijd.

Met vriendelijke groeten van Ytsje Annema, Dieuwke Lok en Tine Hoekstra

Verjaardagsfonds

Beste mensen,

Met ingang van 2018 stoppen we met het verjaardagsfonds. Het fonds dat opgezet was om geld te werven voor de (ver-)nieuwbouw van de 'Hege Stins' en heeft aan zijn verwachtingen voldaan. De afgelopen jaren heeft het een goede financiële bijdrage geleverd aan onze gemeente. Toch worden we langzamerhand wat 'geef moe' en de 'lopers' liggen ook niet meer voor 'het oprapen' om langs de deuren te gaan. Het is goed geweest zo! Alle gevers; heel hartelijk dank voor uw bijdrage en alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor uw tijd en inzet!

Het college van Kerkrentmeesters
Nico Veltman

Opbrengst collecten

Datum	Kerk	Onderhoud gebouwen	Diaconie	Kinderkerk	Bijzonderheden
15-10-2017	142,15	110,75	123,78		Wereldvoedseldag
22-10-2017	90,25	104,50	135,65		Christelijk Noodhulpcluster
29-10-2017	121,17	126,55	207,45		KSG-dienst
01-11-2017	110,15	79,15	165,55		Dankdag/TEAR
05-11-2017	135,57	114,53	171,19	20,10	Theologie doceren Hong Kong
05-11-2017	24,55		24,55		Groiegroep dienst

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Klaas Dijkstra

Kerkbalans 2018

Thema Kerkbalans 2018: 'Geef voor je kerk'

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: 'geef voor je kerk'. Alle leden van 18 jaar en ouder krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 22 januari ontvangt u het toezeggingsformulier en in de week daarna komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.



Collecterooster/ uitleg collecten

Zondag 10 december 2017

Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsofvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bij voorbeeld luchthaven-pastoraat. Geeft u ook?

Zondag 17 december 2017

Red een kind

Meer dan 600.000 Rohingya zijn de afgelopen maanden de grens met Bangladesh over gevlucht als gevolg van bruto geweld in Myanmar. Onder hen zijn ruim 300.000 kinderen. Hun situatie is hartverscheurend. In zeer primitieve omstandigheden proberen uitgeputte families te overleven, vaak zonder onderdak of schoon drinkwater. Drie leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een Kind, Tear en ZOA) zijn een actie gestart om deze mensen te hulp te schieten. Helpt onze gemeente mee?

Hoe helpen we?

Via onze lokale partner in Bangladesh verlenen we direct hulp in de vluchtelingenkampen. Daarvoor is er de komende zes maanden een bedrag nodig van €280.000. Doe mee!

De eerste hulp bestaat uit:

1. Het uitdelen van tentdoeken en reparatiepakketten voor tijdelijke huizen, zodat mensen zich kunnen beschermen tegen de intense hitte, en solarlampen, matjes en dekens;
2. Speciale aandacht voor ondervoede kinderen door het monitoren van de voedselsituatie en het doorverwijzen naar medische posten voor verdere hulp en zorg;
3. Het voorkomen van de uitbraak van besmettelijke ziektes, bijvoorbeeld door het schoonhouden van noodlatrines.

Zondag 24 december 2017

Actie Geloof, Hoop en Syrië

Zes jaar oorlog heeft Syrië in puin achtergelaten. Deze kerst zijn meer dan 11 miljoen Syriërs nog steeds op de vlucht. Toch klinken vanuit die puinhopen steeds vaker verhalen van hoop. Verhalen van kerken die onvermoeibaar hulp bieden. Van mannen en vrouwen die teruggaan en hun huis, winkel of kerk weer opbouwen. Van kinderen die hopen op een nieuw, veilig thuis. Die mannen, vrouwen en kinderen hebben ons nodig. Want met alleen hoop kunnen zij geen huizen, scholen en kerken herbouwen. Daar hebben zij geld voor nodig.

Met de actie Geloof, Hoop en Syrië vraagt World Vision, samen met Dorcas, EO Metterdaad en Kerk in Actie, aandacht en hulp voor de Syrische vluchtelingen. En we nodigen u uit om als kerk mee te doen.

Doet u mee?

Kerst 25 december 2017

Kerk in Actie: kinderen in de knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

Oudjaarsdag 31 december 2017

Leger des Heils

Een dak boven je hoofd, een voedzame maaltijd, fatsoenlijke kleding. Of een arm om je schouder en hulp voor als je helemaal aan de grond zit. Het Leger des Heils gelooft dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom helpen ze kwetsbare mensen aan de rand van onze maatschappij. En dat kunnen ze niet alleen. Uw hulp is hard nodig. Helpt u mee?

Zondag 7 januari 2018

Famtofam

Famtofam is een stichting waarbinnen een stel enthousiaste vrijwilligers in Noord Nederland zich inzetten om hulp te bieden in de Shirak regio in Armenië. Zij worden daarin bijgestaan door enkele contactpersonen in Armenië die daar voor Famtofam "de oren en de ogen zijn".

Famtofam is begonnen na de verschrikkelijke aardbeving in 1988 die aan meer dan 25.000 het leven heeft gekost en die meer dan 300.000 gewonden veroorzaakte. Mensen in Noord Oost Fryslân trokken zich het lot van deze mensen aan zijn begonnen om in het aardbevingsgebied concrete hulp te bieden. Dit heeft in 2001 geleid tot de oprichting van de formele stichting Famtofam. Famtofam ondersteunt de allerarmste kinderen in Gyumri (Armenië), en daarmee het hele gezin met financiële middelen om naar school te kunnen gaan.

Zondag 14 januari 2018

Dorcas

"Wij zijn Dorcas". Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkels tot de boekhouding en projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega's en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet en vindt het werk geen weg. Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig. "Wij zijn Dorcas". We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Jeugdrubriek

Hallo allemaal,

We zijn hard op weg naar de kersttijd. Hopelijk kun je door alle kerstballen en lekkere hapjes door iets zien van Gods licht dat door Jezus in deze wereld gekomen is. Hoe je dat dan ziet? Nou, bijvoorbeeld door een vrijwilliger die helpt met het kerstfeest voor de ouderen of misschien zoek je zelf wel iemand op met kerst, die niet zo heel vaak bezoek krijgt. Breng iemand een zelfgemaakte kerstkaart of een kerststukje. De kersttijd kan voor sommige mensen in plaats van feest soms een verdrietige of extra eenzame tijd betekenen. Super toch, als er dan zomaar iemand langs komt?

Ondertussen is het jeugdwerkseizoen in volle gang. Sommige clubs kijken al vooruit naar de Samenloop voor Hoop in 2018 en willen met een team meedoen. Fijn dat je je wilt inzetten voor het goede doel van die dag. Al die vrijwilligers daarvoor vormen voor mij ook een zichtbare straal van Jezus' licht.

Namens de jeugdraad, Jan Bijlsma

Kinderkerstfeest

Op 1^e kerstdag is er weer kinderkerstfeest. Er zal in deze Paadwizer vast wel aandacht aan worden besteed.

Tienerstriid

Op vrijdag 19 januari a.s. barst de strijd weer los tussen verschillende dorpen in de 'tienerstriid'. Doet jouw club ook weer mee? Opgave voor 10 januari bij info@fcjt.live.nl.

King's Kids

Ook zo genoten van de 1^e King's kids? Op zondag 28 januari a.s. is het tijd voor de 2^e keer! We hopen dan weer een grote groep kids te verwelkomen, samen spelletjes te doen, te luisteren en te zingen etc. etc. en zo God groot te maken.



Tieneravond

Op vrijdag 2 maart vindt er weer een tieneravond plaats van de FCJT. Er wordt dan een kookworkshop gehouden voor en met tieners in één van de dorpen of op het AZC. Meer info volgt.

Lees je deze rubriek altijd en ben je benieuwd wat jij kunt betekenen voor ons jeugdwerk? We zijn altijd op zoek naar hulp! Stuur eens een vrijblijvend bericht aan h.dantuma@live.nl!

Namens de jeugdraad mag ik jullie fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar toewensen.

Voor meer informatie over activiteiten van het kinder- en jeugdwerk kijk ook op www.pgeastermar.nl

Uitnodiging 16+ avonden



Beste jongelui,

Op zaterdagavond 9 december ben je van harte uitgenodigd in de Hege Stins. Kun je de eerste keer niet komen, maar wil je wel weten wanneer de andere avonden zijn, dan graag je 06-nummer doorgeven. We gaan aan de slag met het materiaal van Micha Young. Eenmaal per maand, van **20.00 -21.00 uur** en daarna uitloop.

See you!

Met hartelijke groet,
Gera Olsthoorn en Jan Willem Sietsma
WhatsApp: 06-26715887 en 06-25552832