

Zondag 23 september 2018

Stichting Oranges Babies

Orange Babies helpt moeders en kinderen in Afrika bij hun gevecht voor een toekomst zonder HIV. Wat veel mensen niet weten is dat je met de juiste medicijnen en zorg de overdracht van HIV kunt voorkomen. Dus als een zwangere vrouw besmet is, wil dat nog niet zeggen dat de baby ook met HIV ter wereld hoeft te komen. In tegendeel zelfs: sinds de oprichting van Oranges Babies zijn er al tienduizenden baby's gered. Orange Babies is actief in 20 projecten in Zuid-Afrika, Namibië en Zambia waar de HIV-besmettingsgraad hoog is en hulp niet voor handen. Orange Babies zet zich in voor een HIV en aids vrije wereld..

Helpt u mee?

Zondag 30 september 2018

Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker.

Voor en met deze kinderen, jongeren en hun ouders organiseert Stichting de Vrolijkheid in 27 azc's creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om ervaringen te verwerken én om even kind te kunnen zijn.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 7 oktober 2018

Kerk en Israël (Israëlzondag)

Het gesprek gaat altijd door Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 14 oktober 2018

Worldvision

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Mattheüs 25: 35, 36

Worldvision wil de gemeente graag inspireren om op zoek te gaan naar onze rol als christen rondom armoede en gerechtigheid. Daarnaast bieden ze ons praktische handvatten om de bewogenheid handen en voeten te geven. De collecte gebruikt Worldvision op plaatsen waar de nood het hoogst is. Ze helpen bijvoorbeeld oorlogskinderen om na jaren van oorlog een veilige toekomst op te bouwen en zorgen voor voedsel en onderwijs in de hartverscheurende omgeving van vluchtelingenkampen.

Helpt u mee?

**Zondag 21 oktober 2018
Actie)**

Werelddiaconaat (Kerk in

Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?
